

95^e jaargang no. 6 maart 2020

Preekrooster Tubbergen

Zondag 23 februari

Bruinehaar	9.00	Ds Y Hulstijn Rijssen
Tubbergen	10.30	Ds.Y Hulstijn Rijssen

Zondag 1 maart

Tubbergen	10.00	Ds J Berkhout
-----------	-------	---------------

Zondag 8 maart

Bruinehaar	9.30	Ds. GJ. Lambers Heerspink
Tubbergen	10.30	Ds. GJ. Lambers Heerspink

Woensdag 11 maart

Tubbergen	19.30	Ds. E. Scheer-Weijenberg (Gemeenteontmoeting)
-----------	-------	---

Zondag 15 maart

Tubbergen	10.00	Ds. E. Scheer-Weijenberg (Doopdienst)
-----------	-------	---------------------------------------

Zondag 22 maart

Tubbergen	10.00	Ds. E. Scheer-Weijenberg (Jeugddienst)
-----------	-------	--

Zondag 29 maart

Bruinehaar	9.00	Ds. H. Marsman Losser
Tubbergen	10.30	Ds. H. Marsman Losser

Zondag 5 april

Tubbergen	10.00	Ds. E. Scheer-Weijenberg (Palmpaasontbijt)
-----------	-------	--

Hoofdartikel 'Nieuwe wegen in het pastoraat'

Op zaterdag 1 februari jl. kwamen vanuit de vijf gemeenten van de Kleine Ring ambtsdragers bij elkaar in de Hofkerk in Oldenzaal om aan de slag te gaan met het thema 'nieuwe wegen in het pastoraat'. Centraal stond op

deze training de vraag op welke manier we als gemeenten het pastoraat invullen en waar voor ons in de toekomst mogelijkheden en kansen liggen. We signaleren namelijk ook verschillende knelpunten: er is een steeds kleinere groep mensen beschikbaar voor het werk, de gemeenten kennen naar verhouding een grote groep ouderen en het contact met jonge mensen komt in de huidige situatie moeilyk tot stand.

Op deze dag hebben we onderzocht op welke manier we op dit moment invulling aan het pastoraat geven en welke visie daaraan ten grondslag ligt. Maar onze ogen werden ook geopend; we werden uitgedaagd op een andere manier naar pastoraat te gaan kijken.

Wat is pastoraat?

Kort gezegd is de kern van pastoraat het 'omzien naar elkaar in de naam van Christus'. Een andere term voor pastoraat is ook wel 'herderlijke zorg'. Het is de hulp en aandacht die we elkaar mogen bieden in alle omstandigheden van het leven. We denken hierbij vaak al snel aan het bezoekwerk zoals we dat in veel gemeenten kennen, maar het omzien naar elkaar kan op veel verschillende manieren worden ingevuld. Een mooi verhaal ter illustratie hierbij is de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de waterbron (Joh. 4, 1-31). Het gaat hier niet om een gepland huisbezoek, maar juist om een spontane ontmoeting. Toch voelt de vrouw voelt zich evengoed gekend en gezien: 'Er is iemand die alles van mij weet'. (Joh 4,29)

Wat voor kerk zijn wij?

Er zijn verschillende visies op de invulling van het pastoraat. Daarom is het belangrijk eerst te kijken op welke manier we op dit moment aan het pastoraat invulling geven. Kijkend naar de invulling van de pastorale praktijk kun je daarin globaal drie typen gemeenten onderscheiden;

Binnen de zogenaamde 'verzorgingskerk' is het pastoraat er met name voor kernleden. Er is veelal sprake van eenrichtingsverkeer: het ene deel van de gemeente zorgt voor het andere deel. Op pastoraal gebied worden er voornamelijk 'huisbezoeken' gedaan door predikant en ouderlingen gedaan. Het is in dit model nog met name de kerkenraad die de pastorale taak vervult.

'Ontmoeting' is het sleutelwoord in de 'ontmoetingskerk'. De gedachte hier is dat tijd en ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten het kostbaarste is wat de kerk te bieden heeft. Verbinding, contact en aandacht zijn belangrijke woorden. Pastoraat is het cement van de gemeente: in het pastoraat worden mensen gekend en aan elkaar verbonden. Het leggen van

verbindingen is niet exclusief de taak van ambtsdragers, pastoraat wordt gezien als opdracht voor de hele gemeente.

Tenslotte is er de 'kerk met een aanbod'. Hier gaat het om dienstbaarheid aan mensen die iets willen met kerk of geloof. In deze vorm worden signalen uit de gemeente en haar directe omgeving opgepikt door ambtsdragers en gemeenteleden. De kerk biedt actief de mogelijkheid aan om in te gaan op (levens)vragen van mensen.

Naar een nieuwe vorm van pastoraat?

Na in kaart gebracht te hebben welke visie de gemeente op pastoraat heeft, kwam de vraag naar voren wat voor de toekomst wenselijk zou zijn. We zijn vanuit onze reformatorische traditie natuurlijk erg vertrouwt met het 'bezoekpastoraat' waarbij het gaat om het bezoek bij iemand thuis al dat niet rond kruispunten in het leven.

Maar het is ook te overwegen om bij het pastoraat in de toekomst meer in te zetten op de ontmoeting. Het pastoraat wordt dan niet meer alleen gedragen door ambtsdragers, maar iedereen wordt bewust gemaakt van de waarde van de onderlinge gesprekken. Centraal staat in het contact de vraag: hoe gaat het met jou? Het is mogelijk kringen te vormen van mensen die achtergrond, levensfase of interesse met elkaar delen, maar dit hoeft niet.

Nieuwe wegen in het pastoraat

In plaats van een-op-een bezoekerwerk zijn er dus veel meer momenten en structuren voor pastoraal contact aan te wijzen. Een mooie ontwikkeling is daarbij dat meer mensen bij het bezoekerwerk betrokken worden. Eigenlijk doet iedereen mee in het pastoraat, zowel als geveer als ontvanger. Want de kern van het pastoraat is gelegen in de ontmoeting, soms aangekondigd, soms spontaan.

Dit ervoeren we als aanwezigen zelf ook tijdens deze trainingsdag. De meesten van ons kenden elkaar niet, maar al pratende kwamen we meer met elkaar in contact en in een goede sfeer wisselden we informatie, gedachten en gevoelens uit en leerden we elkaar beter kennen. Heel verbindend en inspirerend.

Iedere gemeente zal de zoektocht voor nieuwe wegen in het pastoraat op haar eigen manier invullen, maar we gingen hoe dan ook vol inzichten en plannen huiswaarts. Het was een leerzame dag en een fijne ontmoeting.

Ds. Esther Scheer-Weijenberg

Inspiratie en ontmoeting

Het activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeente Tubbergen

Aan tafel in de Delle: 7 maart, 18.00 uur

Op vrijdag 7 maart gaan we weer samen eten in de Delle. De vorige keer hadden verschillende koks ons verrast met heerlijke stampot. Deze keer staan er pannenkoeken op het menu.

Om de kosten te dekken vragen we een kleine vergoeding van €2,50 per persoon. Drinkjes zijn voor eigen rekening.



Graag aanmelden uiterlijk zondag 1 maart bij:

Charlotte Prins: 0546-624106 of 06-57664104

Bertine Wessels: 0546-622812 of 06-41759574

Wandelgroep: 22 maart, 11.00 uur



Na een geslaagde wandeling in het najaar gaan we in maart nogmaals op stap. Dit keer volgen we de prachtige beek 'De Markgraven', stroomopwaarts richting Tubbergen. Onderweg nuttigen wij de lunch en zullen er een paar korte meditatieve momenten zijn!

Vanaf de Delle lopen we naar de bushalte en gaan om 11.20 uur met de bus naar Almelo. De wandeling is 7 kilometer en zal ca. 3 uur duren. Als u zelf een lunchpakket meeneemt dan zorgen wij voor het drinken.

Graag aanmelden voor 16 maart bij JanPieter de Boer: 06 – 13012442

Uit de gemeente

De afgelopen periode is er in de gemeente weer van alles gebeurd. We mogen terugkijken op een goede en geslaagde actie Kerkbalans. Op zaterdag 18 januari hebben we deze actie weer feestelijke ingeluid samen met onze Rooms-katholieke burens. Een dag later vierden we vervolgens dat we als gemeente alleen kunnen bestaan door al die verschillende gaven en

bijdragen van mensen. We hebben allemaal op onze eigen manier iets te bieden! Op deze zondag mochten we dan ook drie ambtsdragers bevestigen en drie ambtsdragers herbevestigen. Een weekend later namen we met de ouderlingen deel aan de cursus 'nieuwe wegen in het pastoraat'. Na een interessante dag in Oldenzaal keerden we geïnspireerd huiswaarts met veel ideeën en plannen voor de toekomst.

Een leuke spelavond vond plaats op vrijdagavond 17 januari. Zeven teams gingen in een pubquiz de strijd met elkaar aan. De pensionado's behaalden de eerste plaats en beloofden deze plek volgend jaar te zullen verdedigen.

Na een winterstop is op vrijdag 7 februari ook de eetgroep weer van start gegaan. Het was een geslaagde avond met lekker eten en mooie ontmoetingen. Iedere keer schuiven er meer mensen aan en daar zijn we heel blij mee!



Ds. Esther Scheer-Weijnenberg

Bij de diensten

Zondag 1 maart is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Vanaf aswoensdag (26 februari) begint de tijd van voorbereiding op Pasen. In deze voorbereidingstijd, ook wel een tijd van inkeer genoemd, staan we stil bij de betekenis van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus voor de wereld en voor ons persoonlijk. De liturgische kleur in deze periode is 'paars' en ook de liturgie wordt wat soberder doordat het glorialied in deze tijd achterwege blijft. (Des te luider zal het in de

paasnacht weer klinken!). Ds. Joke Berkhout is op deze morgen onze voorganger.

In de dubbele dienst op **zondag 8 maart** gaat ds. GertJan Lambers Heerspink voor. Deze zondag draagt vanuit de traditie de naam 'Reminiscere', wat betekent: 'Gedenk uw barmhartigheden'. Het is zijn woorden uit psalm 25, de intochtspsalmen van deze zondag.

Op **woensdag 11 maart** besteden we in een korte vesper aandacht aan Biddag voor gewas en arbeid. De evangelielezing is Matteüs 6, 19-23 waar gevraagd wordt waar ons hart is en of ons oog wel helder ziet. Aansluitend, om 20.00 uur, is de gemeenteontmoeting. Zie verderop in deze uitgave voor meer informatie hierover.

In een feestelijke dienst mogen we op **zondag 15 maart** de doop bedienen aan Florian Vlierman en Kik Boers. De dienst in Tubbergen begint om 10.00 uur en ik zal zelf in deze dienst voorgaan.

Een week later, op **zondag 22 maart** is er een jeugddienst. Het thema van deze dienst is 'Onderweg'. In de veertigdagentijd zijn we op weg naar Pasen, en op deze zondag zijn we al halverwege, maar is het leven eigenlijk niet een grote reis? Na afloop van de dienst mag u zich aansluiten bij de wandelgroep. (Zie voor meer informatie de rubriek 'Inspiratie en Ontmoeting')

De laatste zondag van maart, **zondag 29 maart**, is er zowel in Tubbergen als in Bruinehaar dienst. Voorganger op deze morgen is ds. Hennie Marsman uit Losser. Nu we steeds meer het feest van de opstanding naderen, horen we vanmorgen over de opwekking van Lazarus zoals beschreven in Johannes 11.

Om vast in de agenda te noteren: In het weekend van 4/5 april wordt er landelijk, maar in het bijzonder ook in de gemeente Tubbergen stil gestaan bij 75 jaar bevrijding. We hopen op zondag 5 april ook in de kerkdienst aandacht aan dit thema te besteden.

Wij kunnen niet van de gastvoorgangers verwachten dat zij zich aan het leesrooster houden. Wanneer dit niet het geval is, kunnen bovenstaande lezingen dienen voor persoonlijke overdenking. We hopen op mooie en gezegende diensten met elkaar!

Ds. Esther Scheer-Weijenberg

Giften Kerkrentmeesters januari

Mevr. Hendriksen-Huzink	€ 10,-
Mevr. Van Nuil	€ 10,-
Ds. Berkhout	€ 10,-
Ds. Berkhout (Kerkradio)	€ 10,-
Mevr C. Huzen	€ 10,-

Verwijderen Kersttakken

We zijn op weg naar Pasen en we willen graag de begraafplaats er netjes laten zien. Op dit moment zijn de Kersttakken op diverse graven nog niet opgeruimd.

We willen u vriendelijke doch dringen vragen deze vóór 5 april (palmzondag) verwijderen. Kersttakken die na deze datum nog aanwezig zijn zullen worden opgeruimd.

Bij vragen of opmerkingen hierover kunt u zich richten tot;

Piet Klingeman 06-20360788 e-mail: piet@klingeman.net

Johan Smoes 06-27529822 e-mail: johansinysmoes@hotmail.com

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.



uit

te

Palmpaasontbijt

Ook dit jaar zal er op Palmzondag, 5 april., weer een Palmpaasontbijt voor de dienst worden georganiseerd. Het ontbijt zal om 8.45 uur beginnen. We



hopen dat ook dit jaar weer veel (uitgeslapen) gezichten te mogen begroeten. Aanmelden kan tot en met donderdag 2 april via Henk Peddemors tel: 0541-680102 of Brigitte Huzink: 06-13160487

Rooster van de kindernevendienst

23-2	Yure Engelhart
1-3	Elske Woudstra
8-3	Nina en Henk Pol
11-3	-----
15-3	Nina en Henk Pol
22-3	Jorien Snijders

Deurdienst

Mevr. J. Toenhake
Mevr. T. Vrieling
Mevr. G. Woudstra
Dhr. G. Hendriksen
Mevr. R. Harmsen
Fam. G. Harmsen

29-3 Yure Engelhart
5-4 Else Woudstra

Mevr. A. Heppenhuis
Mevr. R. v.d. Berg

Bloemendienst

Tubbergen

23-2 Fam. G.H. Eshuis-Flims
1-3 Fam. B.E. Flims-Flims
8-3 Mevr. D. Godeke-Hinderink
15-3 Mevr. R. Godeke-Vrielink
22-3 Fam. H.J.L.G. Gommer-Timmer
29-3 Fam. H.J. Gijbers-Grobbe
5-4 Mevr. R. Handlogten-Hilberink

Bruinehaar

Mevr. J.B. Meijer-Spalink

Fam. J. Neurink-Schröder

Fam. Neurink-Winkel

Kinderoppas op 8 maart en 29 maart in Tubbergen, kan geregeld worden ...

Mochten er kerkgangers zijn die op 8 maart en 29 maart gebruik willen maken van de kinderoppas, dan moet u hiervoor contact opnemen met onze jeugdouderling Helma Holsbrink, 0546-867448. Dit kan tot zaterdag 18.00 uur, er zal dan geprobeerd worden oppas te regelen. Het zou fijn zijn als de oppas een kwartier voor de dienst aanwezig is, dan hebben ouders rustig de tijd om hun kind(eren) achter te laten en even te wennen als dat voor een kind nodig is.



1-3 Marjan Hendriksen
15-3 Roy en Jerinna Ellenkamp
22-3 Pieter Scheer
5-4 Jolien Harmsen

Alg. Gedeelte.

Persbericht Bijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg

Op vrijdagmiddag 17 april a.s. organiseren de Netwerken Palliatieve Zorg Twente en het Parkinsoncafé een gratis bijeenkomst over Parkinson en Palliatieve Zorg, bedoeld voor patiënten en naasten in Overijssel. Deze



**Netwerken
Palliatieve Zorg
Twente**

bijeenkomst vindt plaats bij Liberein Het Florapark in Enschede.

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinsonsymptomen hetzelfde.

De ziekte van Parkinson of een vorm van atypische parkinsonisme is niet te genezen. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk om de symptomen te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren. Maar er komt een moment waarop de arts aangeeft dat er geen medicatie of behandeling meer mogelijk is om de situatie te verbeteren. Daarmee begint de laatste fase van de ziekte van Parkinson. Deze fase wordt ook wel de palliatieve fase genoemd.

De themabijeenkomst **Parkinson en Palliatieve Zorg** wordt verzorgd door Paul Smit, specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts en kaderarts Palliatieve Zorg, verbonden aan ParkinsonNet.

Op de informatiemarkt kunt u informatie vinden over de ziekte van Parkinson, palliatieve zorg en over welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg

Vrijdag 17 april 2020 van 14.00 – 16.00 uur

Liberein Het Florapark, Floraparkstraat 97, 7531 XG Enschede

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij het secretariaat van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente via e-mail: npztwente@hotmail.com onder vermelding van uw volledige naam, woonplaats en telefoonnummer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator, op 06 131 474 18.