

95^e jaargang no.9 juni juli 2020

Copy Tubbergen

Preekrooster:

Zondag 21 juni

Tubbergen 10 uur Ds. E Scheer-Weijenberg Doopdienst

Zondag 28 juni

Tubbergen 10 uur Ds. Wiekeraad Uelsen

Zondag 5 juli

Tubbergen 10 uur Ds. E Scheer-Weijenberg Jeugddienst

Zondag 12 juli

Tubbergen 10 uur Ds. G. van Vliet Geesbrug

Zondag 19 juli

Tubbergen 10 uur Ds. E Scheer-Weijenberg

Zondag 26 juli

Tubbergen 10 uur Ds. R. Vedderts-Dekker

Zondag 2 augustus

Tubbergen 10 uur Mevr. H. Veldhuis

Zondag 9 augustus

Tubbergen 10 uur Ds. Paas Nijverdal

Zondag 16 augustus

Tubbergen 10 uur Dhr. S. Visser Almelo

Uit de gemeente

Haast ongemerkt zijn we inmiddels al weer bijna in de zomer aangekomen. Nog maar een paar weken tot het begin van de zomervakantie, wat meteen ook het einde vormt van dit kerkelijke seizoen. Het is een bijzonder jaar geweest. We begonnen vol enthousiasme met Bezinning en Inspiratie en het was prachtig om te merken dat het al snel ging leven in de gemeente. Er

was belangstelling voor de bijbelkring, de eetclub, de pubquiz en de wandelgroep. En ineens stond alles stil, niemand had kunnen vermoeden dat we op deze wijze het eerste seizoen B&I zouden afsluiten.

De afgelopen tijd hebben we heel veel dingen niet meer kunnen doen, maar door de inzet van een grote groep mensen hebben we toch geprobeerd er het beste van te maken: er kwamen diensten met beeld en geluid, er kwam een spandoek, er zijn heel wat kaarten verstuurd en telefoontjes gepleegd en er is een mooi contact met onze buurgemeente Denekamp opgebouwd.

We zijn natuurlijk ook blij dat ons weer wat ruimte gegeven wordt om mensen in de kerk toe te laten. Van verschillende kanten horen we dat mensen er naar uitzien om weer naar de kerk te kunnen komen. Toch wordt mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen in de leeftijd boven de zeventig jaar sterk afgeraden om de kerkdiensten te bezoeken. Inmiddels geven verschillende berichten aan dat dergelijke samenkomsten een plek vormen met een verhoogde kans op het verspreiden en oplopen van het virus. Daarom mag er op dit moment ook niet gezongen worden en is er na afloop geen mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. We blijven dan ook gewoon doorgaan met de online-kerkdiensten voor wie nog niet kan komen.

Zolang er beperkingen gelden vanwege het corona-virus is het helaas niet mogelijk kerkdiensten te houden in Bruinehaar. De ruimte is te klein om met een groep bij elkaar te komen en alle maatregelen in acht te nemen.

Vanaf 1 juli mogen de bezoekersaantallen van de kerkdiensten weer wat verder worden verruimd. De Protestantse Denekamp heeft aangegeven voornemens te zijn vanaf dit moment ook zelf weer kerkdiensten te gaan houden in het eigen kerkgebouw. Uiteraard hebben we alle begrip voor deze beslissing, maar we willen ook benoemen dat we de samenwerking in de kerkdiensten de afgelopen periode als zeer prettig ervaren hebben. We zijn dicht bij elkaar gekomen en hebben elkaar over en weer beter leren kennen.

Van de predikant

Contactberoep

Langzaam worden de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan wat versoepeld. Verschillende beroepen zijn nu aangemerkt als ‘contactberoep’ en krijgen daarmee toestemming voor bepaalde doeleinden de afstand van 1,5 meter te beperken. Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan de predikant vanaf 1 juni bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder

deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving. Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft zich, mede namens de Protestantse Kerk, ingezet voor de mogelijkheid om ook predikant/voorganger aan te merken als contactberoep.

Zomervakantie

Ik heb in de zomer drie weken vakantie. Mijn vakantie is van zaterdag 25 juli tot en met zaterdag 15 augustus. Uiteraard zal er tijdens mij afwezigheid waarneming zijn voor uitvaarten en dringende pastorale situaties.

ds. Esther Scheer-Weijenberg

Bij de diensten

Onze kerkdiensten worden (tot 1 juli in samenwerking met de PG Denekamp) uitgezonden via Kerkdienstgemist. De uitzendingen zijn te volgen door de app te downloaden of via www.kerkdienstgemist.nl te kijken. Het is ook mogelijk de diensten op een later tijdstip te bekijken.

Zondag 21 juni: De 1^e zondag van de liturgische zomertijd. We mogen de doop bedienen aan Kik Boers. Het zal anders gaan dan we gewend zijn, maar we maken er hoe dan ook een feestelijke dienst van. We hopen dat de gemeente als doopgetuige op deze zondag digitaal aanwezig zal zijn om dit feest van liefde en verbondenheid mee te vieren. (Vanwege het beperkte aantal plaatsen in de kerk kunnen we op deze morgen naast de familie van de dopeling geen extra kerkgangers ontvangen.)

Zondag 28 juni: De evangelielezing uit Matteüs (10,32-42) bevat geen gemakkelijke woorden. Het gaat over tweedracht en onenigheid. Gelukkig horen we ook woorden van de profeet Jeremia (29,1.4-14) waarin juist perspectief geboden wordt aan de mensen. Ds. Wiekeraad uit Uelsen is onze voorganger

Zondag 5 juli: Het begin van de zomervakantie. Op deze morgen willen we graag ruimte maken voor de kinderen en jongeren. De jeugdkerk vindt



al maanden online plaats en de kindernevendienst lag stil. Dat hopen we op deze morgen een beetje te kunnen inhalen.

Zondag 12 juli: We horen hoe Jezus de mensen toespreekt vanaf het water en hen een gelijkenis vertelt over het zaad. Daarbij klinkt de vraag: ‘Hoe zal het vallen?’ (Mt 13,1-9.18-23). Mevrouw Gerda van Vliet zal voorgaan.

Zondag 19 juli: ‘In het seizoen van de oogst, in de zomer, komt de vrucht ter sprake’ (Willem Barnard) We lezen Matteüs 13,24-30. 36-43 over het zaad en het onkruid dat samen opgroeien. Ik hoop deze morgen zelf voor te gaan.

Zondag 26 juli: Op deze morgen opnieuw een gelijkenis over het koninkrijk. Dit keer over een verborgen schat. (Matteüs 13,44-52). Ds. Vedders-Dekker is onze voorganger

Zondag 2 augustus: Deze zevende zondag van de zomer gaat het over de gaven waarmee God zijn volk in leven houdt. (Matteüs 14, 13-21). Mevrouw Hennie Veldhuis zal deze zondag voorgaan.

Zondag 9 augustus: We horen dat de leerlingen het zwaar hebben op het meer omdat de boot door golven geteisterd wordt. (Matteüs 14,22-33) Ds. Paas uit Nijverdal zal deze morgen voorgaan.

Zondag 16 augustus: De evangelielezing is Matteüs 15,21-28. Hier komt het beeld naar voren van de honden die de kruimels die van de tafel vallen, mogen opeten. Voorganger is Sape Visser.

Wij kunnen niet van de gastvoorgangers verwachten dat zij zich aan het leesrooster houden. Wanneer dat niet het geval is, kunnen bovenstaande lezingen dienen voor persoonlijke overdenking.

ds. Esther Scheer-Weijenberg

Samen vieren in juni: de kerk in huis en op aanmelding

Volgens de huidige richtlijnen mogen we weer beperkt kerkgangers toelaten in de kerkdiensten. Omdat we natuurlijk nog moeten gaan ervaren hoe het is om te vieren met protocollen en richtlijnen, mogen in juni ca.



Gezondheidsklachten?
Geen toegang!



Houd 1,5 meter
Afstand van elkaar



Geen handen
schudden



Desinfecteer
uw handen



Hoest en nies in
de binnenkant
van de elleboog



Gebruik papieren
zakdoekjes



Maximaal 30
bezoekers



Geen samenzang



Volg aangegeven
aanwijzingen op

20 kerkgangers per keer de dienst bijwonen.

Mensen die een kwetsbare gezondheid hebben of ouder zijn dan 70 jaar wordt ten zeerste afgeraden naar de kerk te komen. Samenkomsten geven een groter risico op besmetting. We blijven daarom gewoon doorgaan met het uitzenden van de kerkdiensten met geluid en beeld. Wie niet kan of wil komen, kan op deze manier meevieren en verbonden blijven.

Als u bij de dienst aanwezig wilt zijn, moet u zich van te voren opgeven. Dit is niet alleen vanwege het beperkte aantal zitplaatsen, maar biedt ook mogelijkheden om bij een eventuele besmetting mensen te informeren.

Aanmelden kan wekelijks vanaf woensdag 18.00 uur tot vrijdag 00.00 uur bij het Coronateam, uitsluitend via mail;

coronateampkntubbergen@gmail.com o.v.v. uw naam en het aantal personen (alleen in geval u samen op een adres woont, anders graag apart aanmelden).

Meld u zich alleen aan als u ook voornemens bent naar de dienst te komen.

Mocht u toch onverhoopt verhinderd zijn, laat het ons weten. U ontvangt uiterlijk zaterdag om 12.00 uur bericht of u naar de kerk kunt komen. Bij te veel aanmeldingen staan de afgefallen namen in principe de volgende week bovenaan de lijst. (Let op: voor de dienst op 21 juni kunnen we naast de familie van de dopeling geen extra mensen meer toelaten.)

Zorg dat u, voordat u naar de kerk komt, op de hoogte bent van de inhoud van ons protocol. Dit document is te vinden op de website. Zoals u ook in het protocol kunt lezen, is er geen mogelijkheid voor ontmoeting na de dienst. Overweeg andere mogelijkheden en plaatsen om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

We hopen op gezegende (online-)diensten met elkaar!

Coronateam en kerkenraad
PG Tubbergen

Uit het consistorie

Bezoekwerk: Nu de maatregelen wat versoepeld worden, overwegen we ook het bezoekwerk te hervatten. We willen hier echter zeer voorzichtig mee zijn, vanwege zowel de gezondheid van de bezoeker als van de bezochte(n). De komende tijd willen we gebruiken om hier binnen het consistorie met elkaar over door te spreken. De predikant en kerkelijk werker zijn voornemens het bezoekwerk weer wat op te starten. Voorwaarden zijn wel dat u geen griep- of verkoudheidsklachten heeft en dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Ook beperken wij het aantal

bezoeken dat per weer gedaan wordt. Als u er de voorkeur aan geeft om nog geen bezoek te ontvangen, mag u dat gerust aangeven.

Bloemengroet: U heeft misschien gemerkt dat we op zondagmorgen wel een bos bloemen in de kerk hebben staan, maar dat hiervoor geen concrete bestemming genoemd wordt. Deze keuze hebben we gemaakt omdat we graag bloemen in de kerk willen, maar niet in de gelegenheid zijn om deze op allerlei plaatsen te bezorgen. Wanneer we horen van ziekte of een verdrietige situatie dan wordt er op dit moment vanuit het consistorie een kaart gestuurd. Een kaart ging er dit jaar ook naar alle examenleerlingen uit onze gemeente. Na een jaar dat anders verliep dan verwacht, is een kaartje op zijn plaats. Een geslaagde actie, al zeggen we zelf.

Gemeenteleven

Dopen

Op zondag 21 juni mogen we de doop bedienen aan Kik Jeroen Gerrit Boers. Kik is de zoon van Henri en Natascha Boers en het broertje van Abby en Lou. We wensen Kik en alle mensen die om hem heen staan heel veel geluk en zegen toe op de weg die ze samen mogen gaan. De doop van Florian Vlierman hopen we op zondag 30 augustus te vieren.

Wij gedenken Annalies Marsman

In Memoriam

Anna Alie Egberdina Marsman-Bronsema
- *Annalies* -

21 januari 1950

13 mei 2020

‘... Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Johannes 20,29b (NBV, 2004)

Zondag 10 juli 2011, 15.00 uur,
intrededienst van de nieuwe dominee van de
Protestantse Gemeente Tubbergen. En... de
gelovige gemeente maakt voor het eerst
diens echtgenote mee. Ze zit vooraan in de



kerk en heeft inmiddels de pastorie aan de Uelserweg 12 gezellig ingericht. Ja, ook de tuin ligt er keurig bij! Maar wie is zij eigenlijk...? Annalies komt uit Oentsjerk, ergens bovenin Friesland, en heeft daarvoor in Zwolle gewoond. Al gauw leert Tubbergen Annalies Marsman steeds beter kennen.

Op zaterdag 21 januari 1950 wordt de schippersdochter geboren in Hasselt, aan het Zwartewater. Als ze negen jaar is verhuist het schippersgezin naar Delfzijl. Al heel jong gaat ze daar aan het werk in een lingezaak, vervolgens in een kinderdhuis in Amersfoort en daarna in een huis voor mensen met een mentale beperking in Huis ter Heide. Met en voor mensen werken is haar ding.

In 1972 wordt in Zwolle verpleeghuis 'Het Zonnehuis' geopend. Als telefoniste-receptioniste heeft Annalies het daar zo naar haar zin dat ze er tot haar pensionering in 2016 blijft werken. Ondertussen gebeurt er wel het een en ander. Annalies is kerkelijk actief als bezoeker van kamerbewoners. In 1973 ontmoet ze op een gespreksgroep van de Oosterkerk een jongeman met wie ze het altijd oneens is; eind 1975 trouwen ze. In 1982 wordt dochter Anouk geboren. In de Zwolse Oosterkerk is Annalies inmiddels diaken geworden.

Annalies is een doorzetter. Wat ze in haar jeugd heeft gemist wil ze graag inhalen. Als dochter Anouk in Groningen studeert laat Annalies zich inschrijven bij de moedermavo. Ze slaagt met glans. Kennis en vaardigheden zet ze o.a. in voor haar werkzaamheden binnen het CNV, waarvan ze inmiddels al jaren actief lid is. In 'Het Zonnehuis' is ze een gedreven vakbondsconsulent, die collega's met goede raad bijstaat en doorverwijst.

In 2017 komt het einde van de Tubbergse tijd. Annalies zal met haar man in het Drentse Nooitgedacht gaan wonen. Een appartement in Zwolle is een tijdelijke tussenstap. Daar krijgt ze een hevige rectale bloeding. De internist stelt Annalies gerust: een gesprongen adertje in de slokdarm. Ja, ja...!

Eenmaal in Nooitgedacht is Annalies voortdurend vermoeid, uitgeput zelfs. Medio januari 2019 concludeert de oncoloog in Assen een zeer ernstige, uitgezaaide dikkedarmkanker. Hoelang heeft Annalies nog? Een maand, misschien, hooguit twee, tenzij... De chemokuur is heftig, maar doet z'n werk. De uitzaaiingen in longen en lever worden teruggedrongen. In februari 2020 is de uitslag van de CT-scan zonder meer gunstig. En

Annalies voelt zich goed. Maar in april lijkt het of er sluisdeuren zijn opengezet. De uitzaaiingen vermeerderen zich onwaarschijnlijk snel. Op 25 april wordt Annalies thuis gebracht, om daar te sterven, in haar vertrouwde omgeving, omringd door geliefden. Het zijn gouden laatste weken.

Annalies heeft vrede met haar sterven. Met uitvaartverzorger, dominee en dokter spreekt ze vooraf zoveel mogelijk door. De rouwkaart en de orde van de dienst van dankbaarheid voor haar leven regisseert ze zelf. Op 13 mei 2020, om 00.10 uur, overlijdt Annalies thuis, in Nooitgedacht. Op 18 mei is alleen familie aanwezig in de Jacobuskerk te Rolde. De dienst staat in het teken van de opstanding van Pasen. Haar broers en haar schoonzoon dragen Annalies ten grave. Naar middeleeuws paasgebruik rust ze nu in de west-oost richting op Natuurbegraafplaats Hillig Meer te Eext, wachtend op de jongste dag...

Hendrik Marsman

ds. Esther Scheer-Weijnenberg

Giften kerkrentmeesters:

€ 10 via mevr. De Witte

en € 10 via mevr. Overmars

In de leeftijd der sterken

13-7-2020	81	mevr. J.A.D.Z. Hindriksen-Flims	Manderveen
16-7-2020	87	Mevr. G.H. Hendriksen-Boers	Manderveen
28-7-2020	91	Dhr. A. Schuurhuis	Manderveen
11-8-2020	82	Mevr. J. Toenhake-Büter	Tubbergen



Kaarten, emails, apps, telefoontjes,
bloemen..., uw blijk van belangstelling en
medeleven na het overlijden van

Annalies Marsman-Bronsema

heeft ons goed gedaan.
Wij zeggen u hartelijk dank!

Hendrik Marsman

Anouk Marsman & Vincent Boer
Jonas

Sint Josephlaan 2
9449 PL Nooitgedacht
06-44184519

juni 2020