

94^e jaargang no.9

Preekrooster

Zondag 16 juni

Tubbergen 10.00 Ds. J. Meijer Borne

Zondag 23 juni

Bruinehaar 9.00 Ds. R. Visser Uelsen

Tubbergen 10.30 Ds. R. Visser Uelsen

Zondag 30 juni

Bruinehaar 9.00 Ds. E. Scheer-Weijnenberg (Heilig Avondmaal)

Tubbergen 10.30 Ds. E. Scheer-Weijnenberg (Heilig Avondmaal)

Zondag 7 juli

Tubbergen 10.00 Ds. E. Scheer-Weijnenberg
(overstapdienst/jeugddienst)

Zondag 14 juli

Bruinehaar 9.00 Ds. R. Vedderts-Dekker

Tubbergen **19.00** Ds. E. Scheer-Weijnenberg. Noaberviering met medewerking van Shantykoor De Schuytenvaerders.

Zondag 21 juli

Tubbergen 10.00 Mevr. H. Veldhuis.

VAN DE PREDIKANT

Nieuwe collega

Op zondag 9 juni mochten we Joke Teding – van Berkhout – Fabius welkom heten in onze gemeente en haar als kerkelijk werker bevestigen. Het is fijn dat we nu samen een aanstelling van 1,1 fte hebben en er meer ruimte komt voor het bezoekerwerk. We zullen binnenkort ook bij elkaar komen om na te denken over de verdere taakverdeling.

Verhuis-verlof

Ik heb een aantal dagen vrij rond het weekend van 22 juni. In deze periode hopen wij namelijk over te gaan naar ons nieuwe huis. Het betreft de periode van woensdag 19 juni tot woensdag 26 juni. In deze dagen zal Joke Berkhout voor mij waarnemen.

ds. Esther Scheer-Weijenberg

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 16 juni is het 'zondag Trinitatis'. Na het feest van Pinksteren ontdekken we met elkaar het geheim van de verbondenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. De evangeliëlezing is Johannes 3,1-16 en deze lezing eindigt met de woorden: 'Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' Op deze morgen zal ds. Johan Meijer uit Borne onze voorganger zijn. Er is dienst in Tubbergen.

Zondag 23 juni is de eerste zondag van de zomer. Na de liturgische kleuren 'wit' en 'rood' gaan we nu de groene periode in. In deze tijd luisteren we vooral naar teksten die ons kunnen vertellen op welke manier wij verder kunnen gaan op de weg van Jezus. Oftewel: hoe kunnen wij volgelingen zijn? We horen in Lucas 8, 26-39 over een man, die door geesten bezeten is. Niet één boze geest, maar wel meer dan vijftien. We horen dat deze man het volle leven terugkrijgt en Jezus wil volgen op zijn weg. Er is dienst zowel in Bruinehaar als Tubbergen.

De vraag 'Hoe kunnen we Jezus volgen op zijn weg' komt ook op **zondag 30 juni**, de tweede zondag van de zomer, terug. We lezen verder in het evangelie volgens Lucas (9,51-62). Daar horen we een oproep op vooral vooruit te kijken, niet achterom. Op deze morgen hoop ik zelf voor te gaan. Er is dienst in Bruinehaar en Tubbergen en we vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer.

Een bijzondere dienst op **zondag 7 juli**. In deze 'overstapdienst' in Tubbergen zullen we met een aantal kinderen aandacht besteden aan de stap die zij maken. De overstap van de basisschool naar de middelbare school, van de kindernevendienst naar de jeugdkerk. Samen met de overstappers wordt deze dienst ook voorbereid.

Op **zondag 14 juli** is er om 9.00 uur dienst in Bruinehaar. Centraal staat op deze morgen het bekende verhaal van de 'barmhartige Samaritaan'. We horen hoe systemen en protocollen verhinderen dat mensen werkelijk aandacht krijgen voor de medemens. Het verhaal dient uiteindelijk om ons duidelijk te maken wie onze naaste is: degene aan wie je barmhartigheid bewijst. Voorganger in deze dienst is ds. Vedders-Dekker.

In Tubbergen is er 's morgens geen dienst, maar wel in de middag. Om 19.00 uur hebben we een zogenaamde 'noaberviering'. Ons kerkgebouw en De Delle worden door veel verenigingen gebruikt, één daarvan is het Shantykoor. Het shantykoor zingt geen klassieke kerkliederen, maar wel levens- en zeemansliederen. In veel van die liederen klinkt door wat mensen meemaken in hun leven. Misschien is het een wat verrassende combinatie om op deze manier samen te vieren, maar is de kerk niet juist een plek waar alles wat mensen meemaken in hun leven een plek mag hebben? En horen we ook niet in de bijbel verhalen over mensen die hun weg zoeken in het leven? In deze bijzondere viering mogen verhalen en liederen bij elkaar komen. We hopen dat veel mensen komen meevieren en meezingen!

Wij kunnen niet van de gastvoorgangers verwachten dat zij zich aan het leesrooster houden. Wanneer dat niet het geval is, kunnen bovenstaande lezingen dienen voor persoonlijke overdenking. We hopen op mooie en gezegende diensten met elkaar!

ds. Esther Scheer-Weijenberg

UIT HET CONSISTORIE

Over pastoraat

Als kerkenraad zijn we op dit moment bezig met een bezinningsproces over de toekomstige invulling van het pastoraat. Op dit moment hebben we nog geen concrete plannen, maar we willen u wel graag meenemen in onze gedachten over wat pastoraat is en welke uitdagingen er liggen.

Wat is 'pastoraat'?

Als het gaat om 'pastoraat' zou je moeten beginnen met het uitgangspunt dat we mogen geloven in een God die een relatie met mensen wil. God ziet naar ons om. En omdat Hij naar ons omziet, worden wij ook geroepen naar elkaar om te zien en aandacht te hebben voor wat een ander meemaakt of doormaakt. In de Kerkorde lezen we: 'De gemeente volbrengt haar pastorale taak in herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde'. (Artikel X). Kort gezegd is pastoraat is dus de zorg voor de ander en het 'omzien naar elkaar'.

Wat is allemaal 'pastoraat'?

Op allerlei manieren geven we binnen de gemeente al vorm aan die roeping om om te zien naar elkaar. Daarbij kunnen we denken aan het moment van ontmoeting met koffie of thee na de kerkdienst, de jaarlijkse fietsvierdaagse, de startzondag en het gezamenlijke ontbijt van Palmпасen.

Vaak wordt onder pastoraat 'ouderen- of ziekenbezoek' verstaan. Dit is wel een belangrijk deel van het pastoraat. Maar het 'omzien naar elkaar' heeft betrekking op alle leeftijden en op allerlei situaties. We kunnen dus ook denken aan: aanwezig zijn bij jeugdactiviteiten, een doopgesprek, als gemeente samen eten, een kennismakingsbezoek, een uitvaargesprek ... ook dat is allemaal pastoraat!

Het omzien naar elkaar heeft trouwens niet alleen maar betrekking op onze eigen gemeente. Zoals Jezus geen onderscheid maakte tussen mensen er voor iedereen was, zo wil je als kerkelijke gemeente ook beschikbaar zijn voor iedereen die een beroep op je doet. Het is daarbij ook nog goed dat we ons realiseren dat pastoraat voor een deel niet zichtbaar is, we kunnen niet alle informatie delen.

Wat zijn de uitdagingen?

Het pastoraat is niet alleen een taak van predikanten, ouderlingen of leden van de bezoekersgroep. Het is, zoals de kerkorde zegt, de opdracht van de hele gemeente. Wel kent de gemeente als het gaat om de pastorale zorg ook mensen die daarin extra verantwoordelijkheid dragen, zoals de predikant, de kerkelijk werker, ouderlingen en ook de contactpersonen.

En daar lopen we eigenlijk al meteen tegen een grote uitdaging aan. Want wij zijn een omvangrijke gemeente, maar we hebben al langere

tijd te weinig ouderlingen om al het werk dat er is goed te kunnen doen.

We horen vaak dat het ouderlingschap voor mensen een grote belasting is en als een zware taak wordt gezien. Het zal zeker niet altijd even makkelijk zijn, maar we willen u wel meegeven dat de sfeer in de kerkenraad en in het consistorie goed is en je, om ouderling te zijn, echt niet over bijzondere gaven hoeft te zijn.

Daarmee verbonden kunnen we ook stellen dat het pastoraat niet alleen een taak van ambtsdragers is. Het pastoraat moet vooral niet een activiteit van enkele personen worden. Zoals de kerkorde ook zegt: het is een opdracht van en aan de hele gemeente. We willen er dus ook over nadenken of we het bezoekwerk in de toekomst breder kunnen trekken. Want niet iedereen die bezoekwerk doet hoeft ook in de kerkenraad. Veel gemeenten werken bijvoorbeeld met actieve bezoekersgroepen. Pastoraat kan op vele manieren en we willen zoeken naar wegen om mensen in te schakelen op een manier die bij hen past.

Tot slot

Aan het begin zeiden we dat pastoraat als omzien naar elkaar een opdracht is voor de hele gemeente. Daarom vinden we het ook ontzettend fijn dat zoveel mensen meedenken en namen noemen waar bezoek gewenst is. Mooi om te merken dat de betrokkenheid groot is! Maar we hopen ook dat u begrijpt dat het op dit moment niet mogelijk om overal meteen naar toe te gaan. In urgente situaties zal er zeker bezoek en aandacht zijn, maar vanuit de kerkenraad hopen we dat we in de toekomst ook mensen en mogelijkheden hebben om, zonder dat er een directe aanleiding is bij mensen op bezoek te gaan om 'gewoon om eens te horen hoe het gaat'.

*Namens de kerkenraad,
ds. Esther Scheer-Weijnenberg*

INSPIRATIE EN ONTMOETING

Noaberviering met Shantykoor 'De Schuytenvaerders' - 14 juli 2019

Iedere woensdagavond repeteert het shantykoor in De Delle. Een 'shanty' is een lied dat vroeger aan boord van

grote zeilschepen (met name op Frans-Canadese schepen) werd gezongen als arbeidslied. Er zijn verschillende soorten shanty's, afhankelijk van het werk dat moest worden gedaan aan boord van het schip. Terugkerende thema's in de liederen zijn de zware werkomstandigheden en het gemis van de familie. Het repertoire van een shantykoor bevat ook de zogenaamde zeemannsliederen: liederen die verwant zijn aan de zee, aan de haven of aan de visserij. Ook in de bijbel zijn de thema's van het water en de visserij overvloedig aanwezig. De eerste leerlingen van Jezus waren zelfs vissers! Het belooft een bijzondere viering te worden en iedereen is van harte welkom!

Protestantse Kerk Tubbergen – zondag 14 juli 2019 – 19.00 uur

Paascollecte

De paascollecte 2019 heeft het bedrag van 2200,-- opgebracht.

Waarvoor hartelijk dank namens de kerkrentmeesters.

Giften via de kerkrentmeesters in mei

Gift via Toenhake € 20,00

Gift via fam Schipper € 15,00

Gift via mevr Haven € 20,00

Gift via mevr G Hendriksen € 10,00

Gift via dhr Hans € 20

In de leeftijd der sterken

18-6-2019	95 jaar	Mevr. A.F. Engbers - Hilberink	LANGEVEEN
13-7-2019	80 jaar	Mevr. J.A.D.Z. Hindriksen - Flims	MANDERVEEN
16-7-2019	86 jaar	Mevr. G.H. Hendriksen - Boers	MANDERVEEN

De diaconie collectes van mei:

6-5 Noodhulp Syrië 70,20

12-5 Rooseveltthuis 32,00

19-5 Project kleine Ring 297,35

26-5 Kindernevendienst 109,50

UITNODIGING van de eetclub

Beste mensen,

Enige tijd geleden werd tijdens de startzondag duidelijk dat er gemeenteleden zijn die interesse hebben om gezamenlijk te eten.

Graag nodigen wij jullie uit om samen te barbecueën op 27 september 2019 in de Delle. Mocht u willen helpen met (voor) bereiden van de maaltijd dan horen wij dat graag.

We vragen een kleine vergoeding van € 2,50 per persoon om de kosten te dekken.

Drankjes zijn voor eigen rekening.

Voor een volgende keer hopen we op meer vrijwilligers die willen mee helpen om een deel van een maaltijd klaar te maken.

U kunt zich aanmelden voor 20 september 2019 bij Bertine Wessels 0546-622812 of 06-41759574 Of bij Charlotte 0546-624106 06-57664104

Boekenmarkt en Tubbergen Zingt

Binnenkort staat de fietsvierdaagse weer voor de deur en daarom hieronder vast een paar data om in de agenda te schrijven:

Maandag 29 juli 14.00 uur kerk: gelegenheid om boeken en legpuzzels voor de boekenmarkt in te leveren. Geen DVD's, Video's en CD's !

Dinsdag 30 juli boekenmarkt

Woensdag 31 juli, kerk 19.30 uur: Tubbergen Zingt

rooster kindernevendienst.

16 juni Ineke Overmars

23 juni Yure Engelhart

30 juni Elske Woudstra

7 juli -

14 juli Hermien Voortman

21 juli Ineke Overmars

Deurdienst

Dhr. Ranter

Mevr. Toenhake

Mevr. Vrielink

Mevr. Woudstra

Mevr. De Boer

Mevr. Van den Berg

Bloemendienst

Tubbergen

16-6 Fam. J. Haven-Smoes

23-6 Mevr. G.H. Hendriksen-Boers

30-6 Mevr. Hendriksen-Bonke

7-7 Fam. H. Hendriksen-Huzink

14-7 Fam. G. Hendriksen-Nijland

Bruinehaar

N.V.T.

Mevr. Nijkamp-Vrielink

Fam. Overmars-Meijer

N.V.T.

Fam. G.A.J. Plegt-Meijer

21-7 Fam. V.d. Heuvel-Vereenhuis N.V.T.

Kinderoppas

16-6 Irma en kinderen Roelofs

30-6 Iris Harmsen / Veerle Botter

7-7 Roy & Jerinna Ellenkamp