

HOOFDARTIKEL

Een heel bekend kinderlied voor de tijd van advent is het liedje 'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht'. Het lied gaat verder met de tekst ... 'dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn', jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.'

Het liedje wordt tot op de dag vandaag gezongen, maar het roept bij mij ook altijd herinneringen op aan de kerstvieringen uit basisschooltijd. Ik vond het ieder jaar weer prachtig. Je mocht je mooiste kerstkleren al een keer aan en in het donker ging je dan met z'n allen, met de kinderen en de meesters en juffen, naar de kerk. De klassieke kerk was sfeervol verlicht want overal in de ramen stonden onze zelfgemaakte lampjes. Het waren jampotjes die we de weken ervoor hadden beplakt met stukjes van dat gekleurde papier. Je zag in de ramen van de kerk het licht van de lampjes weerkaatsen en dat maakte ieder jaar weer indruk.

We begonnen de kerstviering traditiegetrouw met het zingen van het lied; 'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht'. Hoewel ik al die lichtjes erg mooi vond, begreep ik het liedje nooit helemaal. Vooral wat er bedoeld werd met de lichtjes in onze kleine hoekjes snapte ik niet.

Jaren later hoorde ik een verhaal dat ging over de kracht van het licht en dat verhaal hielp me om ook de tekst van het kaarsenlied beter te verstaan. Het verhaal gaat over een wijze koning, die twee zonen had.

Er was eens een wijze koning in een ver land. Hij was erg geliefd en werd door zijn onderdanen op handen gedragen. Maar hij werd een dagje ouder en hij begon na te denken over zijn opvolging. Nu had hij twee zonen, beide veelbelovend als troonopvolger. De een was sterk en daadkrachtig, de ander zachtaardig en bedachtzaam. Elk was op zijn manier uitermate geschikt als troonopvolger.

Na enige tijd bedacht de koning een manier om te kijken wie van de twee de geschiktste troonopvolger was. Hij riep zijn zoons bij zich en gaf een opdracht. 'Lieve zoons', zei hij, 'ik weet dat jullie allebei erg geschikt zijn als mijn opvolger. Maar voor mij zijn jullie even goed. Ik weet niet wie ik moet kiezen. Daarom heb ik een opdracht voor jullie. Jullie zijn nu in de troonzaal. Die heb ik helemaal leeg laten halen. Ik heb voor ieder van jullie hier een zakje goud. Ik wil dat jullie weggaan

van hier en voor de waarde van dit goud iets kopen waarmee je de hele troonzaal kunt vullen, van de vloer tot bovenaan het plafond.'

De beide broers gingen meteen op weg. Na lang zoeken zag de oudste broer een boer die het hooi aan het binnenhalen was. Dat is het, dacht hij, en hij kocht vele karren vol hooi, en liet die naar het paleis brengen. De knechten van de boer kregen de opdracht de troonzaal helemaal te vullen met het hooi. Maar halverwege was het hooi op, en de oudste zoon had geen goud meer.

Enige tijd later kwam de jongste zoon, toen het al donker was, aan in het paleis. Hij had slechts een klein kistje bij zich en liep daarmee tot aan de troon. Vader, zei hij, ik zal deze troonzaal helemaal vullen voor u. Hij liep met zijn kistje naar het midden van de zaal. Toen deed hij het kistje open en haalde er een klein kaarsje uit en een tondeldoos. Hij stak het kaarsje aan en zie ... de hele troonzaal werd door dat ene kaarsje helemaal gevuld met licht, tot in de verste hoeken. Toen wist de koning dat hij zijn opvolger gevonden had!

Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En misschien denk je dat je lampje maar bescheiden in een hoekje brandt. De kracht is vele malen groter dan je zou denken. In het donkerte breekt het licht, hoe klein of hoe groot, altijd in op het duister. Het zal nooit meer zo donker zijn als daarvoor en de ruimte vullen.

Zo is God ook in Zijn Zoon in deze wereld gekomen, in de donkere nacht. God, de stralende Morgenster. En in vergelijking met die ene stralende morgenster kan ons lampje misschien maar een klein hoekje verlichten. Zoals die lampjes in het raamkozijn. Maar als Hij zijn lichten in ons aansteekt dan mogen wij schijnen tot zijn eer. En zo mogen wij, in navolging van hem, lichtdragers in deze wereld zijn. Gezegende Kerstdagen gewenst!

ds. Esther Scheer-Weijenberg

Preekrooster Tubbergen

Zondag 23 december 4^e adventszondag kerstviering

Tubbergen 10.00 kindernevendienst

Maandag 24 december Kerstavond

Bruinehaar 19.30 Ds. Scheer-Weijenberg

Dinsdag 25 december 1^e Kerstdag m.m.v. Zang & Vriendschap

Tubbergen 10.00 Ds. Scheer-Weijenberg

Zondag 30 december

Bruinehaar 9.00 Drs. E. Leune Benthuizen

Tubbergen 10.30 Drs. E. Leune Benthuizen

Maandag 31 december Oudejaarsavond

Tubbergen 19.30 Ds. M. Schwarz Almelo

Zondag 6 januari 2019 Nieuwjaarswensen

Tubbergen 10.00 Ds. R. van den Berg Bruchterveld

Zondag 13 januari

Bruinehaar 9.00 Ds. Scheer-Weijenberg

Tubbergen 10.30 Ds. Scheer-Weijenberg

Zondag 20 januari Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Tubbergen 10.00 Ds. Scheer-Weijenberg

Zondag 27 januari

Bruinehaar 9.00 Dhr. M. Bondzio Kampen

Tubbergen 10.30 Dhr. M. Bondzio Kampen

Zondag 3 februari

Tubbergen 10.00 Ds. Hiemstra

Copy Tubbergen

VAN DE PREDIKANT

Terugblik Tour de dominee

Op 29 november was de laatste bijeenkomst van de Tour de dominee, dit keer in Manderveen. Ondanks de gewijzigde locatie waren we met een prachtige groep. Maar terugkijkend waren alle vijf de ontmoetingen erg geslaagd. Vanwege de verschillende aanwezigen en de locatie had de ontmoeting iedere keer een andere sfeer, maar dat maakte het juist ook erg bijzonder. Ik heb veel mensen (beter) leren kennen en dingen gehoord die ik graag meeneem in mijn werk of zal terugkoppelen naar de kerkenraad.



Verschillende mensen gaven aan het inspirerend te vinden als er in de toekomst mogelijkheden aangeboden worden om met elkaar over een onderwerp in gesprek te gaan. Ook werd genoemd dat het mooi zou zijn om wellicht nog wat meer variatie in de kerkdiensten aan te brengen. Een koor of een muziekgroep zo nu en dan bijvoorbeeld. Ik vond het persoonlijk erg inspirerend om te horen dat er een grote betrokkenheid is tussen 'jong' en 'oud' en dat er steeds benoemd werd dat ook de jongere generaties in de gemeente ruimte mogen krijgen.

Bedankt voor de mooie ontmoetingen!

Lectoren en zangers

In de vorige Ringspraak gaven we aan op zoek te zijn naar lectoren en mensen voor een zanggroepje. Op deze oproepen is al heel wat respons gekomen. Hier kunnen we zeker verder mee aan de slag! Mijn voornemen is om in het nieuwe jaar zowel met de lectoren als de zangers een keer bij elkaar te komen en samen te bespreken op welke

manier we ons het beste kunnen organiseren. Uiteraard zijn last-minute aanmeldingen nog altijd welkom!

ds. Esther Scheer-Weijnenberg

Fijne feestdagen

Hierbij wensen we u / jou gezegende kerstdagen toe! Een fijne kersttijd gewenst en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Pieter en Esther Scheer-Weijnenberg
Hannah, Nienke en Pepijn

BIJ DE DIENSTEN

Op **vrijdag 21 december** is er in ons kerkgebouw een bijzondere kerstbijeenkomst: 'Kerstproeverij - the taste of Christmas'. De kerken van Tubbergen organiseren als voorproefje op het feest van kerst een kerstevent. Te midden van alle drukte even stil staan bij de boodschap van het kerstfeest. Een smaakvol samenzijn voor iedereen met mooie muziek van popkoor All Flavours uit Enschede en veel goede verhalen. Iedereen is van harte welkom op vrijdag 21 december. (Aanvang: 19.30 uur)

Op **zondag 23 december** richten we ons samen met de kinderen alvast op het Kerstfeest. Deze viering is in het bijzonder bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, maar het zou natuurlijk heel leuk zijn als gemeenteleden, ouders, opa's en oma's mee komen vieren.

De kerstavondviering (**maandag 24 december**) is dit jaar in Bruinehaar. Het licht breekt in op de duisternis van de nacht, we vieren met elkaar de komst van Gods Zoon in de wereld! (Aanvang 19.30 uur)

De dienst van kerstmorgen (**dinsdag 25 december**) is in de kerk van Tubbergen. Het is nu voluit Kerst en dat mogen we vieren. Zangkoor 'Zang en Vriendschap' zal ook dit jaar weer haar medewerking aan de dienst verlenen.

Voor de zondag na kerst, **zondag 30 december**, staat Lucas 2, 33-40 op het rooster. We maken deze morgen kennis met Simeon en Hanna, die op hun beurt Jezus en zijn ouders mogen ontmoeten.

Op **maandagdagavond 31 december** is er gelegenheid bij elkaar te komen in de kerk en gezamenlijk het jaar af te sluiten.

De kerk viert op **zondag 6 januari** het feest van Epifanie. Een feest dat eigenlijk veel ouder is dan het kerstfeest. Bij periode van Epifanie horen verschillende verhalen: over de wijzen uit het oosten, over de doop van Jezus in de Jordaan en over de bruiloft te Kana. Een mooi drieluik waarin de betekenis van Jezus' komst duidelijk wordt. Op deze zondag horen we uit Matteüs 2, 1-12 over de wijze mannen uit het oosten die, geleid door een ster, op zoek gaan naar het Koningskind. Voorganger is deze morgen ds. Van den Berg uit Bruchterveld. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar de hand te schudden en alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen.

Zondag 13 januari, de eerste zondag na Epifanie, hoop ik zelf weer voor te gaan. We lezen in het Lucas' evangelie over de doop van Jezus in de Jordaan. (Lucas 3, 15-22). Er is zowel in Bruinehaar als in Tubbergen dienst.

Op **zondag 20 januari** nemen afscheid van twee ambtsdragers. Ans Klingeman en Jan Webbing nemen afscheid als ouderling resp. diaken. Zij hebben zich veel werk verricht in de periode dat zijn ambtsdrager waren. We nemen dan ook afscheid onder grote dankzegging voor alles wat ze hebben gedaan.

Op de derde zondag na Epifanie (**zondag 27 januari**) horen we uit het evangelie volgens Lucas (Lc 4, 14-21) van Jezus' onderricht in de synagoge van Nazaret. De tekst die hij voordraagt (en ook door Lucas is overgenomen) is van de profeet Jesaja. Als eerste lezing horen we daarom op deze morgen Jesaja 61, 1-9. Jezus heeft niet veel aan de woorden van Jesaja toe te voegen, maar de enkele woorden die Hij spreekt, roepen wel veel reactie op.

ds. Esther Scheer-Weijenberg

KERKBALANS 2019

Het thema voor de kerkbalans is: “Geef voor je kerk”.

Evenals voorgaande jaren willen wij (College van Kerkrentmeesters) weer een beroep doen op onze collectanten voor het rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen.

Data kerkbalans 2019:

Donderdagavond 17-1-2019 19.00 uur: enveloppen vullen (voor kerkenraadsleden)

Maandagavond 21-1-2019 19.00uur: uitdelen van de tassen (lopers)

Donderdagavond 31-1-2019 19.30uur: inlever- en telavond.

De voorlopige telling is ongeveer rond 21.00uur. (iedereen is welkom)

Al jaren vraagt Kerkbalans aandacht voor de belangrijke functie van de kerkin de samenleving.

Namens de kerkrentmeesters van harte aanbevolen.

Eindejaarscollecte 2018

Thema is “een goed gesprek”

Zoals voorgaande jaren komt rond de jaarwisseling een collectant bij u aan de deur voor een gift voor onze kerk .

De begeleidende brief geeft uitleg over deze collecte. De collecte wordt door de kerkrentmeesters van de harte bij u aanbevolen.

De kerkenraad zijn wij allemaal...!

In januari nemen ouderling Ans Klingeman en diaken Jan Webbink afscheid van de kerkenraad. Beiden hebben zich vele jaren en op verschillende fronten ingezet voor onze gemeente en we zijn hen veel dank verschuldigd!

Met het vertrek van Ans Klingeman en Jan Webbink neemt het aantal vacatures voor de kerkenraad toe. Vooral de diaconie is met drie leden dun bezet en vraagt dringend om versterking. De afgelopen tijd zijn diverse gemeenteleden gevraagd of zij zitting zouden willen nemen in de kerkenraad. Daaruit blijkt de nodige bereidheid om wat (extra) te doen voor onze gemeente, maar niet in de rol van kerkenraadslid. Soms kijkt men op tegen het ‘ambt’ of tegen de structurele tijdsbesteding. Dat is niet nodig. Het maakt niet

uit wat je achtergrond of opleiding is, de kerkenraad zijn wij allemaal. Iedereen heeft bepaalde talenten en kan zijn of haar bijdrage leveren! En daarnaast zijn de kerkenraadsvergaderingen vaak leuk en kennen we een collegiale sfeer. Het is prettig samenwerken.

Het huidige probleem van de vacatures is niet zozeer een probleem voor de kerkenraad maar voor ons als gehele gemeente. Het betekent simpelweg dat we niet alles meer kunnen doen.

Concreet betekent dit dat vanaf januari het niet meer mogelijk is om in alle kerkdiensten drie ambtsdragers (ouderling, diaken, kerkrentmeester) te hebben.

Geïnteresseerd in een gesprek over de mogelijkheden voor u? Dan kunt u zich melden bij één van de kerkenraadsleden.

Gert Ranter,
voorzitter kerkenraad

Mededeling: werkzaamheden kerkelijk bureau

Ruim 9 jaar ben ik met veel plezier als vrijwilliger werkzaam geweest op het kerkelijk bureau. Daarnaast ben ik inmiddels ook al weer 4 jaar kerkrentmeester. Door het aanvaarden van een andere functie bij het bedrijf waar ik werk, lukt het niet meer om alle taken te combineren. Daarom stop ik met mijn werkzaamheden op het kerkelijk bureau. Ik blijf nog wel aan als kerkrentmeester.

Omdat ook Zwaantje Nobbenhuis stopt met haar werkzaamheden op het kerkelijk bureau is er gezocht naar opvolgers. Lies Smoes woont bijna 2 jaar in onze gemeente en komt uit Ootmarsum. Zij heeft ervaring op het kerkelijk erf en heeft inmiddels heeft al een tijd meegedraaid. Ze wordt nog verder ingewerkt door Zwaantje.

Wij zoeken nog iemand die samen met Lies het kerkelijk bureau wil gaan doen.

Mocht je hier interesse in hebben dan mag je contact met mij opnemen. Zwaantje blijft wel de administratie van de Delle doen.

Charlotte Prins (06-57664104)

De diaconie collectes over de maand november:

4-11	Najaarszending	119,55
7-11	Voedselbank	40,26
11-11	Binnenlands diaconaat	47,15
18-11	Kinderen in de knel	43,38
25-11	Pastoraat	86,77
	Giften tnv oogstdankdienst	160,50

ADVERTENTIE:

Verhuur Bovenwoning



Het college van diakenen van de protestantse gemeente te Tubbergen biedt per 1 januari 2019 te huur aan:

een bovenwoning met berging, staande en gelegen aan de Uelserweg 9 A te Tubbergen

De kale huurprijs bedraagt € 575,-- per maand.

De gunning wordt voorbehouden aan de diaconie.

Geïnteresseerden kunnen zich melden op onderstaand adres voor 31 januari 2019. Informatie is verkrijgbaar bij ing. L. ten Hooven, rentmeester van het Kantoor der Kerkelijke Goederen, telefoonnummer 06 - 51341200 of via l.tenhooven@kkgkka.nl.

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Nederlandse hervormde kerk

Sinterklaasverkoop

De verkoop in de Delle op zaterdag 24 november, heeft het fantastische bedrag van €857,- opgebracht.

Kerkdienst op Delta FM zondag 13 januari

Delta FM zendt op zondag 13 januari a.s. om 09.30 uur een eerder opgenomen kerkdienst van onze gemeente uit. Delta FM is via de radio te beluisteren op 105.3 FM en ook via de kabel op Caiway TV kanaal 66 en radiokanaal 1872. Voorafgaande aan de kerkdienst wordt gedurende anderhalf uur geestelijke muziek uitgezonden.

Kerstgroet

Beate Heinen (1944), *'Lichtgeburst'*, 2004.

'Sta op, word verlicht,

want je licht is gekomen:

de glorie van de Ene is over je opgegaan!'

Jesaja 60,1 (*'Naardense Bijbel'*, 2014)



*Wij wensen u
een gezegende Kerst
en
een prettige jaarwisseling!*

Annalies & Hendrik Marsman,

<https://www.youtube.com/watch?v=CHJtHpll5Mo>

https://www.youtube.com/watch?v=vpF4yN6tx_k

Kinderoppas

6-1 Renske van den Berg

20-1 Jolien Harmsen

3-2 Dagmar Slag

Kindernevendienst

23-12 Elske Woudstra

Deurdienst

N.V.T.

25-12	N.V.T.	Fam. Hendriksen
6-1	Hermien Voortman	Dhr. Ranter
13-1	Ineke Overmars	Mevr. Toenhake
20-1	Jorien Snijders	Mevr. Vrieling
27-1	Elske Woudstra	Mevr. Woudstra
3-2	Nina en Henk Pol	Mevr. Roelofs

Bloemendienst Tubbergen

25-12	Mevr. G. Schrameijer-Peddemors	N.V.T.
30-12	Fam. J.G. Smoes-Kosters	Mevr. Buter-Ten Bos

2019

6-1	Fam.Spijkers	N.V.T.
13-1	Mevr.Toenhake-Buter	Dhr. B.J. Drees
20-1	Mevr. W.C. Toenhake Peddemors	N.V.T.
27-1	Fam. P.v.d. Vinne	Fam. H.J. Drenthen-Drees
3-2	Fam. J. Vrieling-Siemeling	N.V.T.