

[Typ hier]

94° jaargang no.7 (paasnummer)

Preekrooster

Zondag 14 april 6° van de 40 dagen Palmpaasontbijt en Jeugdendienst
Tubbergen 10.00 Ds. Scheer-Weijenberg

Donderdag 18 april Witte Donderdag Heilig Avondmaal
Tubbergen 19.30 Ds. Scheer-Weijenberg

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
Tubbergen 19.30 Ds. Scheer-Weijenberg

Zaterdag 20 april Stille Zaterdag
Tubbergen 21.00 Ds. Scheer-Weijenberg

Zondag 21 april Eerste Paasdag
Bruinehaar 9.00 Ds. Scheer-Weijenberg
Tubbergen 10.30 Ds. Scheer-Weijenberg

Zondag 28 april
Tubbergen 10.00 Dhr. S. Visser Almelo

Zondag 5 mei
Bruinehaar 9.00 Ds. H. Stolk Denekamp
Tubbergen 10.30 Ds. H. Stolk Denekamp

Zondag 12 mei
Tubbergen 10.00 Dhr. Bondzio Kampen

Zondag 19 mei
Bruinehaar 9.00 Ds. Scheer-Weijenberg
Tubbergen 10.30 Ds. Scheer-Weijenberg

VAN DE PREDIKANT

Vakantie

Van zondag 28 april t/m zondag 5 mei heb ik een week vakantie. Een van de collega's uit de werkgemeenschap zal tijdens mijn afwezigheid beschikbaar zijn voor dringende pastorale zaken.

BIJ DE DIENSTEN

De zesde zondag van de veertigdagentijd staat bekend als 'Palm- en passiezondag'. **Zondag 14 april** is dus een zondag met twee gezichten. Aan de ene kant horen we over de feestelijke intocht te Jeruzalem, maar aan de andere kant is dit ook het begin van de lijdensweg. Zowel een 'opgetogen' als een 'ingetogen' zondag dus. Na een heerlijk ontbijt staat de jeugddienst van deze morgen in het teken van het thema 'wonderen'.

De doorlopende viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, begint op **donderdag 18 april**. We horen over de voetwassing: Jezus die tijdens zijn afscheidsmaal de taak van een bediende op zich neemt en de voeten van zijn leerlingen wast. Ook wij vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer.

Op **vrijdag 19 april** gedenken we vervolgens de weg die Jezus is gegaan. Een weg van nederigheid, van lijden, van verraad en van dood. Maar tegelijkertijd ook een weg van verlossing, van bevrijding en liefde. Want de dood zal het laatste woord niet hebben! Zangkoor 'Zang en Vriendschap' zal deze avond haar medewerking aan de viering verlenen.

Volgens de joodse traditie begint een feestdag al op de avond voorafgaande aan de dag van het feest. (Denk bijvoorbeeld ook aan onze kerstnachtdienst.) Op **zaterdag 20 april** vieren we in de avond, terwijl het om ons heen donker is, dat het duister nooit meer het laatste woord zal hebben. De nieuwe paaskaars wordt ontstoken. De weg gaat door de dood heen, naar het leven. Woorden die ook klinken bij de doop. Daarom staan we in de paaswake, zoals de viering op zaterdag ook wel genoemd wordt, stil bij onze eigen doop.

Wat in de Paasnacht is ingezet, mag op Paasmorgen (**zondag 21 april**) voluit klinken: 'De Heer is waarlijk opgestaan!'. We vieren met elkaar het feest van de opstanding en lezen uit het evangelie volgens Johannes (20, 1-18). Er is zowel in Bruinehaar als in Tubbergen dienst.

[Typ hier]

Zondag 28 april, de zondag na Pasen, draagt ook wel de naam ‘Beloken Pasen’. De evangelielezing is Lucas 24, 13-35, waar we horen over de Emmaüsangers. Jezus loopt met twee leerlingen op, maar het duurt enige tijd voor hun ogen opengaan en ze de opgestane Heer herkennen. Er is dienst in Tubbergen en de heer Sape Visse zal voorgaan.

Op **zondag 5** mei horen we dat Jezus opnieuw aan zijn leerlingen verschijnt en hen groet met vrede. (Lc 24, 35-48). Er is zowel in Bruinehaar als in Tubbergen dienst. Voorganger in deze dienst is ds. Huib Stolk uit Denekamp.

Op de vierde zondag van Pasen, **zondag 12 mei**, mei gaat dhr. Bondzio voor in de dienst in Tubbergen. In Johannes 10,22-30 horen we dat het feest van de Tempelwijding wordt gevierd. Omstanders stellen aan Jezus de vraag of hij de Messias is. Jezus antwoordt niet met ‘ja’ of ‘nee’, maar vraagt hoe het zit met hun geloof.

Om alvast in de agenda te noteren: Op **zondag 19 mei** zal er geen dienst zijn in de kerk in Tubbergen. We zijn op deze morgen welkom op het Stift in Weerselo. Samen met de andere kerken van de Kleine Ring (Weerselo, Ootmarsum, Denekamp en Oldenzaal) komen we in de openlucht bij elkaar om samen te vieren. Popkoor Ambiente uit Geesteren zal ook haar medewerking aan deze dienst verlenen. De inloop is vanaf 10.00 uur, de dienst begint om 10.30 uur. Uitgebreide informatie over deze viering vindt u voorin dit blad.

Wij kunnen niet van de gastvoorgangers verwachten dat zij zich aan het leesrooster houden. Wanneer dat niet het geval is, kunnen bovenstaande lezingen dienen voor persoonlijke overdenking. We hopen op mooie en gezegende diensten met elkaar!

ds. Esther Scheer-Weijenberg

INSPIRATIE EN ONTMOETING

Een nieuwe rubriek in de Ringsproak om u/jou op de hoogte te houden van de plannen werkgroep Inspiratie & Ontmoeting. Een werkgroep die nadenkt over het activiteitenprogramma van onze gemeente. Activiteiten die verdiepen, die gesprek oproepen, die inspireren en die mensen dichter bij elkaar mogen brengen.

Oprichting Commissie Inspiratie en Ontmoeting

Op maandag 1 april kwamen zes mensen bij elkaar om een start te maken met de werkgroep 'Inspiratie en Ontmoeting'. Deze werkgroep heeft van de kerkenraad de opdracht gekregen om na te denken over de invulling van het kerkelijke activiteitenprogramma: een inspirerend programma tot verdieping en ontmoeting. In een klein zaaltje bovenin De Delle kwamen we bij elkaar, maar er gingen grootse ideeën over tafel: misschien een eetgroep, een gesprekskring, wellicht samen zingen of een pubquiz? Met de uitkomsten van de gesprekken op de startzondag erbij kwamen we tot veel mooie ideeën. En natuurlijk vergeten we ook niet wat er allemaal al gedaan wordt!

Het kan niet de bedoeling zijn dat deze werkgroep alle activiteiten zelf ook gaat organiseren. Mocht u dus ergens bij betrokken willen worden of nog een mooi idee hebben dan horen we dat graag! Het is de bedoeling dat we in het nieuwe kerkelijke seizoen van 2019-2020 een start maken met dit activiteitenprogramma.

ds. Esther Scheer-Weijnenberg

21 mei 2019: Thema-avond 'Morele vragen rond het levenseinde'

Op dinsdag 21 mei a.s. zal ds. Johan Weijnenberg uit Harfsen een thema-avond verzorgen over 'Morele vragen rondom het levenseinde'. Hij is voormalig ziekenhuispredikant en jarenlang betrokken geweest bij ethiek-onderwijs in het ziekenhuis. Op deze avond zullen met name de medisch-ethische vragen aan de orde komen die momenteel spelen ten aanzien van euthanasie, reanimatie en levensbeëindiging van dementerenden.

Het is een onderwerp dat momenteel volop actueel is en ons voor de nodige vragen stelt op het gebied van het pastoraat, de theologie en de ethiek. Je zou kunnen denken aan vragen als: 'Wat verstaan we onder 'euthanasie'?', 'In welke situatie kan en mag euthanasie worden toegepast?' en 'Wat is er vanuit de christelijke visie op leven en dood over 'euthanasie' te zeggen?'

Uiteraard is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten en over dit thema door te praten.

Iedereen is van harte welkom! Opgave is niet verplicht, maar om een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers wordt dit wel op prijs gesteld.

[Typ hier]

Tijd en plaats:

Dinsdag 21 mei 2019, aanvang 20.00 uur

(N.B. Aanvankelijk was 23 mei gecommuniceerd, maar vanwege het gebruik van De Delle als stembureau is uitgeweken naar een andere datum.)

De Delle, ds. Hattinkstraat 4, Tubbergen

Opgave kan via: predikant@pkn-tubbergen.nl/ 06-17080673

Paascollecte 2019

Met Pasen feest van licht en hoop, doen we als kerkrentmeesters een beroep op u om te geven voor de paascollecte.

Onze vrijwilligers/collectanten komen rond de paasdagen met een envelop bij u aan de deur . Wij rekenen op uw steun.

College van Kerkrentmeesters

In de leeftijd der sterken

Namens de kerkenraad nog vele goede jaren toegewenst

19-4-2019 93 Mevr. A. Peddemors-Gerekink Tubbergen
20-4-2019 80 Mevr. A. Vrielink-Scholten Tubbergen
22-4-2019 82 Mevr. B.G. Peddemors-Versteeg Harbrinkhoek
26-4-2019 91 Mevr. H. Peddemors-Scholten Manderveen
6-5-2019 81 Dhr. G.H.J. Versteeg Tubbergen
8-5-2019 92 Mevr. W.C. Toenhake -Peddemors Tubbergen
16-5-2019 83 Mevr. E.J. Meijer Tubbergen

Giften via de predikant t.a.v. kerkrentmeesters in februari

gift via ds. Esther Scheer € 40,00

Gerbert-Jan Hendriksen 25 jaar organist

Op zondag 31 maart hebben we gevierd dat Gerbert-Jan Hendriksen een kwart eeuw organist is van onze gemeente. Sinds 1994 bespeelt hij het orgel in onze kerk en begeleidt hij onze kerkdiensten. Eerst samen met Ep Boers (tot 2002), later met Ineke Kobes en Harry Bos.

Na een mooie kerkdienst, waarin de lievelingsliederen van Gerbert-Jan werden gespeeld en gezongen, hebben we stilgestaan bij de afgelopen 25 jaar en hem een oorkonde van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer overhandigd.



Het was goed te zien dat velen de moeite hadden genomen om naar de Delle te komen en Gerbert-Jan te feliciteren. Een terechte waardering voor zijn inzet als organist! De kerkenraad hoopt dat Gerbert-Jan nog vele jaren aan ons verbonden blijft als organist.

Kerkelijk Werker

De kerkenraad is blij te kunnen mededelen dat we per 1 juni a.s. een kerkelijk werker hebben. Het gaat om Joke Teding van Berkhout-Fabius. Zij woont in Vroomshoop.

Joke zal voor 2 dagen per week pastoraal werk gaan doen, in afstemming met de predikant en de ouderlingen.

Medio mei zullen we een kennismakingsavond organiseren, zodat een ieder kan kennis maken met haar. De exacte datum volgt nog via de zondagsbrief.

Van onze jongeren.

Beste gemeente,

Op zondag 26 mei hebben de jongeren van de protestantse gemeente een spelletjesmiddag georganiseerd voor de ouderen uit de buurt. Het doel van de activiteit is een leuke middag organiseren voor mensen die het fijn vinden om anderen te ontmoeten onder begeleiding van een aantal enthousiaste jongeren.

Iedereen is welkom, neem gerust een buurvrouw, buurman, vriend of vriendin mee.

De activiteit vindt plaats in de Delle in Tubbergen. De inloop is tussen 14:30 en 15:00 gezellig met een kopje koffie of thee. We sluiten de middag gezamenlijk af met soep en een broodje rond 18:00.

[Typ hier]

Aan het eind van de middag kunt ons steunen via een vrije gift.

Aanmelden voor deze gezellige middag kan door een mail te sturen naar: jeugdwerk@pkn-tubbergen.nl of door het onderstaande aanmeldingsformulier in te leveren bij de Delle in een doos op de tafel bij ingangen van de kerk. Bij de dozen in de Delle zijn ook aanmeldingsformulieren te vinden. Aanmelden kan tot 24 mei.

We hopen van harte dat u komt!!

Aanmeldingsformulier spelletjesmiddag

Naam:.....

Ik zou het leuk vinden om 26 mei 's middags aanwezig te zijn

Met personen

Dieetwensen?.....

Leuk dat u komt, wij hebben er zin in!

Kerkdienst op Delta FM zondag 28 april

Vier maal per jaar is onze kerk aan de beurt om een kerkdienst uit te zenden via Delta FM. De eerst volgende uitzending is op zondag 28 april a.s. om 09.30 uur. Dan wordt een eerder opgenomen kerkdienst van onze gemeente uitgezonden. Delta FM is via de radio te beluisteren op 105.3 FM en ook via de kabel op Caiway TV kanaal 66 en radiokanaal 1872. Voorafgaande aan de kerkdienst wordt gedurende anderhalf uur geestelijke muziek uitgezonden. De overige data voor 2019 zijn 11 augustus en 24 november.

‘Mij spreekt de blomme een tale...’

Zondagmiddag 3 maart jl., Willy & Ria Harmsen komen op bezoek. Ze brengen een onverwachte verrassing mee: het zondagsboek uit Tubbergen, met een aansprekende kaart erbij. Tijdens de koffie na de dienst schrijven tal van kerkgangers hun naam op het begeleidende A4'tje,

alsmede allerlei goede wensen. Dat doet mij goed, meer dan ik in enkele woorden schrijven kan.



Enige tijd geleden heeft zich bij mij een kwaadaardige ziekte geopenbaard. D.m.v. een combinatie van verscheidene chemotherapieën - een infuus in het ziekenhuis en tabletten thuis, verdeeld over vier kuren - wil de oncoloog die stabiliseren. Op het moment dat ik dit schrijf beëindig ik de tweede kuur en heb een week rust.

'Mij spreekt de blomme een tale...', dicht in 1858 de Vlaamse taalkunstenaar Guido Gezelle (1830-1899;

https://www.dbnl.org/tekst/geze002fbau01_01/geze002fbau01_01_0460.php). Ik versta de kleurrijke bloementaal uit Tubbergen en zeg u hartelijk dank voor dit veelzeggende gebaar!

Enkele dagen later bezorgt de postbode weer een bemoedigende kaart. Op het begeleidende A4'tje herken ik bekende namen, vooral uit Bruinehaar en Langeveen. Die roepen herinneringen op. De welgemeende wensen doen mij goed.



Met een hartelijke groet,
Annalies Marsman,
Sint Josephlaan 2,
9449 PL Nooitgedacht.
aaemarsman@gmail.com
06 – 29 30 19 89

Kindernevendienst:

14 april Jorien Snijders
18 april n.v.t.
19 april n.v.t.
20 april n.v.t.

Deurdienst

Mevr. Toenhake
Mevr. Vrielink
Mevr. Woudstra
Mevr. De Boer

[Typ hier]

21 april Elske Woudstra

28 april Nina en Henk Pol

05 mei Hermien Voortman

12 mei Ineke Overmars

19 mei Yure Engelhart

Dhr. Ranter

Mevr. Harmsen

Fam. G. Harmsen

Mevr. heppenhuis

Fam. G. Hendriksen

Bloemendienst Tubbergen

14-4 Mevr. R.Godeke-Vrielink

21-4 Fam. H.J.L.G.Gommer-Timmer

28-4 Fam. H.J. Gijsbers-Grobbe

5-5 Mevr. R.Handlogten-Hilberink

12-5 Dhr. D.J.Hans

19-5 Mevr. G.H.Harmsen-Boers

Bruinehaar

N.V.T.

Mevr. J.B. Meijer-Spalink

N.V.T.

Fam. J.Neurink-Schröder

N.V.T.

Fam. Neurink-Winkel