

93^e jaargang no.12

Preekrooster Tubbergen

Zondag 21 oktober

Bruinehaar	9.00	Ds. S. Hiemstra Almelo
Tubbergen	10.30	Ds. S. Hiemstra Almelo

Zondag 28 oktober

Tubbergen	10.00	dhr. Baas Voorthuizen
-----------	-------	-----------------------

Zondag 4 november

Bruinehaar	9.00	Ds Scheer-Weijenberg
Tubbergen	10.30	Ds Scheer-Weijenberg

Woensdag 7 november

Tubbergen	19.30	Ds Scheer-Weijenberg Dankdag
-----------	-------	------------------------------

Zondag 11 november

Tubbergen	10.00	Ds. R. Vedder-Dekker Markelo Oogstdankdienst
-----------	-------	----------------------------------------------

Zondag 18 november

Bruinehaar	9.00	Ds. P. Lindhout Dedemsvaart
Tubbergen	10.30	Ds. P. Lindhout Dedemsvaart

Zondag 25 november

Tubbergen	10.00	Ds Scheer-Weijenberg
-----------	-------	----------------------

VAN DE PREDIKANT

Tour de dominee

In de vorige Ringspraak schreef ik al dat ik graag de komende maanden zou willen gebruiken om nader kennis te maken met de gemeente. Uiteraard mag u altijd contact met mij opnemen om een afspraak te maken, maar ik ga ook graag zelf de gemeente in. In november zal er daarom een 'Tour de Dominee' zijn. Op vijf verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen ben ik aanwezig met koffie en wat lekkers en ik wil u van harte uitnodigen om aan te schuiven. U mag zelf kiezen

welke locatie en tijdstip de voorkeur heeft. Het is niet nodig dat u/jij zich van te voren aanmeldt en neem gerust ook andere belangstellenden mee. Iedereen is van harte welkom!

Wanneer	Waar	Tijd
donderdag 8 november	Kolenbranderhof Waldeckstraat - Tubbergen	10.00 uur
dinsdag 13 november	De Delle Hattinkstraat - Tubbergen	20.00 uur
maandag 19 november	locatie volgt Geesteren	20.00 uur
donderdag 22 november	Dorpshuis Gravenlandweg 18 - Bruinehaar	10.00 uur
donderdag 29 november	Manderveense Aardbei Broekdijk 25 - Manderveen	15.00 uur

Vakantie

Van 21 t/m 28 oktober ben ik afwezig vanwege vakantie. Tijdens mijn afwezigheid zal er worden waargenomen door een van de collega's vanuit de werkgemeenschap.

ds. Esther Scheer-Weijnenberg

BIJ DE DIENSTEN

Voor **zondag 21 oktober** staat als evangelielezing Marcus 10, 32-45 op het rooster. Twee leerlingen van Jezus, Jakobus en Johannes, zien het al voor zich: de een rechts en de ander links van de Heer, gezeteld in zijn glorie. Helaas wordt hun verzoek niet ingewilligd en ze krijgen ook nog de woede van de andere leerlingen over zich heen. Jezus zegt hen dat je belangrijk moet zijn door dienstbaarheid. Voorganger in de diensten in Bruinehaar en Tubbergen is dominee Hiemstra uit Almelo.

In de lezingen voor **zondag 28 oktober** staat het 'zien' centraal. In Jesaja (Jes. 59, 9-19) horen we van mensen, die goede ogen hebben en toch klagen dat ze niet kunnen zien. En in het evangelie (Mc 10, 46-52) wordt verteld van Bartimeüs: een man die blind is, maar toch heel scherp ziet wie Jezus is.

Op **zondag 4 november** zijn er twee diensten, zowel in Bruinehaar als in Tubbergen. We schenken aandacht aan het jubileum van Zangkoor 'Zang en Vriendschap'. Een koor dat zich in haar lange bestaan altijd sterk met onze gemeente verbonden heeft geweten. In de bijbel wordt muziek gebruikt om God te eren en klinken liederen van geloof, hoop en liefde. En 'Wie zingt, bidt dubbel' is een bekende uitspraak die aan de kerkvader Augustinus wordt toegeschreven. In Tubbergen zal het koor ook haar muzikale medewerking verlenen. Na de dienst is er bovendien een jubileum-concert in De Delle.

Op **woensdag 7 november** is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. In een korte dienst (aanvang 19.30 uur) denken we na over de betekenis van het begrip 'dankbaarheid'. Aansluitend is er een gemeente-avond. (Hierover vindt u elders in dit blad meer informatie.)

Dominee Rienke Vedders-Dekker zal voorgaan op **zondag 11 november**. Na Dankdag wordt ook de dienst van deze zondag gekleurd door de dankbaarheid voor wat wij mogen oogsten.

Zondag 18 november is alweer de 9^e zondag van de herfst. Ds. Lindhout zal deze zondag voorgaan. Er is dienst in Bruinehaar en Tubbergen. Op het leesrooster staan de lezingen uit Exodus 30,11-16 en Marcus 12, 38-13,2. Vroomheid die zich breed maakt en zich indrukwekkend poneert, blijkt in de woorden van Jezus onbetrouwbaar. Gelukkig staat er ook het korte verhaal van de vrouw die haar leven offert. Zij biedt een tegenbeeld tegenover al die zwaarwegendheid die onbestendig zal blijken.

Op **zondag 25 november** gedenken wij de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. De nabestaanden krijgen een uitnodiging om bij deze dienst aanwezig te zijn. In de dienst is ook gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan een dierbare.

GEMEENTELEVEN

Huwelijk Daniëlle Rotmensen en Albert Visser

Op 12 oktober jl. zijn Daniëlle Rotmensen en Albert Visser in het huwelijk getreden. Zij zullen in Emmeloord gaan wonen. Wij hopen dat ze op een

mooie dag kunnen terugkijken en wensen hen Gods zegen toe op hun weg samen.

EEN GOED GESPREK – *Startzondag 2018 en verder ...*

Op zondag 2 september jl. ging een groep gemeenteleden met elkaar in gesprek. Het was de bedoeling dat we elkaar zo wat beter zouden leren kennen en we daarmee ook een beeld zouden krijgen van de gemeente die wij zijn. Het ging om vragen als: ‘Waar komen de mensen in onze gemeente vandaan?’, ‘Wat kenmerkt onze gemeente?’ en ‘Waar zijn we goed in?’. In het begin kan het wat onwennig zijn om zo met elkaar in gesprek te gaan, maar toen de eerste vraag gesteld was, was het ijs snel gebroken en ontstonden er mooie en diepgaande gesprekken.

Alle bijdragen uit de verschillende gespreksgroepjes mogen ook bouwstenen zijn als het gaat om het uitzetten van een plan voor de toekomst van onze gemeente. Het kan ons helpen om te bepalen waar we op in willen zetten en wat we verder kunnen oppakken. Hieronder treft u een beschrijving van de uitkomsten van de gesprekken aan. Wie belangstelling heeft voor de ‘onderzoeksresultaten’ kan het bestand opvragen bij de scriba. (Hierin staan uiteraard geen namen of gegevens van mensen vermeld.)

Verbondenheid en ruimte

Er is veel waardering voor de saamhorigheid en verbondenheid binnen onze gemeente. Ondanks de uitgestrektheid van de gemeente voelen mensen zich met elkaar verbonden. Dat werkt door op twee gebieden. In de eerste plaats is er het *samenleven*: mensen zien om naar elkaar en zorgen voor elkaar. Daarnaast is er ook het *samenwerken* (‘samen ergens de schouders onder zetten’) dat gewaardeerd wordt en als sterk punt genoemd wordt. In de jaarlijkse fietsweek in augustus komt dit alles bij elkaar. Maar het is goed dat we als gemeente ook betrokken zijn bij andere activiteiten in het dorp. Denk bijvoorbeeld aan een evenement als Glasrijk.

Daarbij kwam vanuit sommige groepen wel de kanttekening dat we goed moeten opletten dat de gemeente niet te gesloten wordt. Het is goed om na te denken over de manier waarop we nieuwe mensen welkom heten en hen thuis laten voelen in de gemeente.

Als gemeente kennen we nog een relatief grote groep jongeren en kinderen. Dat is heel fijn, maar er zou nog wel wat meer aandacht en

ruimte voor deze groep mogen komen. Zowel vanuit de jongeren als vanuit de volwassen gemeenteleden wordt de samenwerking tussen jong en oud gewaardeerd, maar leeft ook de wens nog meer de verbinding te zoeken en dit meer te doordenken. Jongeren willen graag serieus genomen worden en ze zouden meer willen weten over de manier waarop dingen in de kerk gaan.

Er is sprake van een sterke verbondenheid, maar men ervaart dat er in de gemeente ook heel veel ruimte is. We zijn een gemeente waar ruimte is voor nieuwe en vernieuwende dingen. We omschrijven onszelf dan ook als 'ruimdenkend'.

Wat raakt ons in de kerkdienst?

Het blijkt dat mensen op verschillende manieren de kerkdienst beleven en er inspiratie uit halen. Voor de een gaat het om het samenzijn en de aandacht voor elkaar, voor de ander is juist de liturgie heel belangrijk en is de kerk een plek om rust te vinden. Ook zijn er mensen die de bijzondere diensten, wanneer de kerk goed gevuld is, aansprekend vinden.

Over het algemeen wordt, als het gaat om de vieringen, de nadruk op twee aspecten gelegd en dat zijn de 'preek' en de 'liederen'. De preek moet herkenbaar zijn, inspireren, ons prikkelen en wat meegeven voor onderweg. Ook samen mooie, inspirerende liederen zingen, raakt veel mensen.

Over het algemeen leeft de wens, bij jong en oud, om meer afwisseling en verrassing in de kerkdiensten.

Waar worden we blij 😊 van?

Ook op de vraag waar we blij van zouden worden, kwamen uiteenlopende reacties. Toch was er een aantal activiteiten waar veel belangstelling voor zou kunnen zijn. Een groot aantal mensen zou het fijn vinden om met elkaar te eten. Een maaltijd om elkaar te ontmoeten en wellicht met zo nu en dan een thema om over door te praten. Ook vinden veel mensen het inspirerend om samen een actie te houden voor het goede doel. Een gesprekskring, een filmavond, een stiltewandeling of spelletjesavond, het zijn allemaal activiteiten die we zouden mogen opzetten.

Naast de activiteiten op doordeweekse dagen geven veel mensen aan blij te worden van bijzondere diensten en meer afwisseling in de

diensten. En tegelijkertijd doet een kerkdienst met een kop koffie na, ook veel mensen goed.

En verder ...

Onze gesprekken hebben er toe geleid dat we een goede indruk gekregen hebben van de manier waarop we onszelf als gemeente zien, waar behoefte aan is en wat we verder kunnen ontwikkelen. Als het goed is, houdt het gesprek hier natuurlijk niet op. We zullen in de kerkenraad het gesprek voortzetten en tegelijkertijd hopen we dat we in de nabije toekomst ook activiteiten kunnen gaan opzetten waar ruimte en gelegenheid is elkaar te ontmoeten en het (geloofs-)gesprek voort te zetten.

Namens de voorbereidingscommissie van de startzondag,
ds. Esther Scheer-Weijenberg

Uitnodiging gemeenteavond woensdag 7 november

De kerkenraad nodigt u graag uit voor de gemeenteavond op woensdag 7 november. We starten rond 20.30 uur.

Aansluitend aan de kerkdienst, die begint om 19.30 uur, zullen de uitkomsten van de startzondag worden gepresenteerd. Wat voor gemeente willen we zijn en aan welke activiteiten hebben we behoefte? Vervolgens zullen we kort stilstaan bij de nieuwe liturgie en afsluiten met een aantal actuele ontwikkelingen met betrekking tot onze kerk.

Giften t.a.v. de kerkrentmeesters

augustus

gift via de heer H Flims € 10,00

gift via de heer H Flims € 10,00

gift via de heer H Flims € 15,00

gift via fam Schipper € 10,00

september

gift via fam Schipper € 10,00

gift via G Toenhake € 10,00

gift via mevr J v.d. Veen € 10,00

gift via mevr Flims € 10,00

gift via ds Esther Scheer € 10,00

De diaconie collectes van september:

2-9	Boodschappenmand	55,37
9-9	ZWO	81,45
16-9	Kindernevendienst	63,10
23-9	Stichting JOP	61,50
30-9	Bijbelgenootschap	33,80

Oogstdankdienst zondag 11 november

Op zondag 11 november houden we de jaarlijkse oogstdankdienst. De diaconie verzorgt in samenwerking met de kindernevendienst fruitbakjes voor ouderen of zieken.

Gemeenteleden die geld of fruit willen geven voor deze oogstdankdienst kunnen dat op zaterdag 10 november tussen 10.00 en 11.00 uur inleveren bij de bekende adressen in Tubbergen (Delle), Bruinehaar (Dorpshuis) en Manderveen (fam. Webbink). We hopen dat er weer vele gemeenteleden aanwezig zullen zijn om de bakjes op de juiste plaats te bezorgen.

De diaconie

ZWO kleding actie (10 november)

Op zaterdag 10 november vindt een kledinginzameling plaats ten bate van enkele dorpen in Roemenië. Opbrengst van deze actie wordt onder andere in Roemeense dorpen onder de bevolking verdeeld. Daarnaast worden ook een kindertehuis, een ziekenhuis en een bejaardentehuis voorzien van kleding, beddengoed, dekbedden en medische apparatuur.

Op zaterdag 10 november is er tussen 10.00 en 11.00 uur gelegenheid om bruikbare kleding, schoeisel, beddengoed en dekbedden in te leveren op de volgende adressen:

Tubbergen De Delle Hattinkstraat 2

Geesteren Boerenbondwinkel Breemhaarsweg 10

Manderveen fam. Webbink De Werent 1

Bruinehaar Dorpshuis Gravenlandsweg 18

Naast deze goederen is er ook behoefte aan fietsen of onderdelen van fietsen, invalidenwagens en rollators. Bij voorbaat dank hiervoor.

ZWO Tubbergen Bruinehaar,

i.s.m. Oost-Europa-Comité Vriezenveen.

Jubileumconcert Zang en Vriendschap zondag 4 november

Zang en Vriendschap bestaat binnenkort 65 jaar! Tijdens de kerkdienst op zondag 4 november zal bijzondere aandacht aan dit heugelijk feit besteed worden. Het koor zal dan muzikale medewerking aan de kerkdienst verlenen. Bovendien wordt na afloop van de dienst, om ca. 11.45 uur een speciaal jubileum-koffieconcert gegeven in De Delle. Het koor zingt een aantal bekende en (misschien) minder bekende liederen onder leiding van dirigent Els Praas waarbij Roel Praas ons begeleidt aan de piano. Onze vorige dirigent Eleonore van Walderveen verzorgt een muzikaal intermezzo.

Kortom, dit feestelijk gebeuren mag u niet missen!

Kerstzangavond zaterdag 8 december

Zaterdag 8 december 's avonds wordt in onze kerk een kerstconcert/kerstzangdienst gegeven waaraan muziekvereniging De Eendracht uit Manderveen en Zang en Vriendschap meewerken. In het volgende nummer van Ringsproak vindt u nadere gegevens, maar houdt alvast deze avond vrij.

Lijkwagenvereeniging Laatste Eer Geesteren.

Het bestuur van de lijkwagenvereeniging roept haar leden op voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 16 oktober vanaf 20.00h bij de Herterij, Meijersweg 8 Geesteren.

Het agendapunt van deze avond zal de toekomst van de vereeniging zijn. Begrafenissen worden anders ingericht dan vroeger waardoor de kosten stijgen en het regelement hiervoor niet meer toereikend is.

Op dit moment zijn de tarieven gebaseerd op afspraken met 1 uitvaartonderneming, in de praktijk blijkt dat steeds meer mensen er voor kiezen de begrafenis anders te regelen.

Veelal is dit veel duurder dan de tarieven waar de contributie op gebaseerd is.

Daarnaast kampt de vereeniging ook met weinig aanwas van jonge leden. De leden krijgen de mogelijkheid om te stemmen op een aantal opties voor de toekomst :

- Opheffen van de vereeniging en het kassaldo gelijkelijk verdelen onder de leden.
 - Geen contributie meer heffen en wel uitkeren totdat het ledenkapitaal geheel is uitgekeerd.
- Dit in combinatie met een ledenstop,
- De gehele vereeniging laten overnemen door een stichting die het beleid in nagenoeg dezelfde lijn kan voortzetten

In verband met de organisatie bij voorkeur voor 13 oktober aanmelden per email eshutten@gmail.com of via de website van de lijkwagenvereniging www.lijkwagenvereniging-geesteren.nl

Vredesweek

‘Huis van vrede’

De derde week van september vieren we traditiegetrouw de vredesweek. Ook dit jaar weer laten duizenden mensen zien dat het anders kan. Dat vrede wel degelijk bewerkstelligd kan worden. Vrede van en voor mensen. Zondag 16 september was er de vredesbijeenkomst bij de Kroezeboom, georganiseerd door de oecumenische werkgroep van de PKN kerk Tubbergen en de H. Pancratius Parochie. Het thema was: ‘Huis van vrede.’ Dit thema was niet voor niets gekozen. Het echtpaar Nikos en Katharina die op Lesbos wonen runnen daar een restaurant en Nikos was er jarenlang naast restauranthouder ook visser. Hij zag dagelijks de vele vluchtelingen en werd erdoor geraakt. Hij besloot deze mensen te gaan helpen waardoor hij niet meer toekwam aan het vissen zelf. Zijn vrouw Katharina vertelde dat hij nu ‘visser van mensen’ is geworden.

Wat doet het echtpaar? Zij nodigen groepen vluchtelingen uit de kampen Moria en Kara Tepe, uit voor een gratis maaltijd. De vluchtelingen noemen het restaurant ‘home for all’. Het project wordt ook wel ‘home for a day’ genoemd. Inmiddels hebben Nikos en Katharina zich met hun restaurant volledig op de vluchtelingen gericht en besloten zij met behulp van vrijwilligers een hulporganisatie op te richten.

Elke dag komen er vanuit het opvangkamp Moria en Kara Tepe drie groepen vluchtelingen voor een lunch én drie voor een diner. Tevens is er een muziekgroep die dagelijks komt musiceren.

Nikos zegt: ‘Het komt goed. Dit is thuis en thuis is liefde en zorg.’

Misschien lijkt dit een druppel op de gloeiende plaat wetende dat er alleen al in het Kamp Moria bijna 10.000 mensen verblijven. Maar door zoveel mogelijk groepen te laten komen en ze te laten rouleren, probeert men zoveel mogelijk mensen ‘a home for a day’ bieden.

Een bijzonder echtpaar met een hart van goud, dat vrede wil bewerkstelligen tussen mensen. Ze zijn een groot voorbeeld voor de wereld. De collecte van de bijeenkomst afgelopen zondag zal aan dit echtpaar worden geschonken.

Meer informatie over dit bijzondere project kunt u vinden op www.homeforaday.gr of via versteegjeanet@gmail.com

Namens

Pastor Jacqueline Meupelenberg

en Jeanet Versteeg werkgroep oecumenische vredesviering

Kinderoppas

28 okt Dagmar Slag

11 nov Annemiek Vlierman

25 nov Iris Harmsen

Kindernevendienst

21-10 Anna en Daniel Pol

28-10 Ineke Overmars

4-11 Jorien Snijders

7-11

11-11 Elske Woudstra

18-11 Nina en Henk Pol

25-11 Hermien Voortman

Deurdienst

Dhr. Ranter

Mevr. Toenhake

Mevr. Roelofs

Mevr. Vrielink

Mevr Woudstra

Mevr. De Boer

Mevr. Van den Berg

Bloemendienst

Tubbergen

21-10 Fam. G.J.Peddemors-Boers

28-10 Mevr. A.Peddemors-Gerekink

4-11 Mevr. F Peddemors-Schuurhuis

11-11 Mevr. G. Peddemors-Versteeg

18-11 Fam.K.Prins

25-11 Dhr. H.W. Ranter

Bruinehaar

Dhr. J. Spalink

N.V.T.

Mevr.M.W.Winkels-Geerts

N.V.T.

Mevr. Aalderink-Buter

N.V.T.