

zondag 13 september 2020



**het
GOEDE
LEVEN**

*Start van het nieuwe seizoen
& bevestiging Hilde Feijer als ouderling*

Protestantse gemeente Tubbergen

Voorganger: ds. Esther Scheer-Weijenberg
Ouderling van dienst: Jutta Spijkers
Organist: Gerbert-Jan Hendriksen

Woord van welkom

Aanvangslied 216: 1, 2 en 3 *opname met beeld en tekst*

Groet en bemoediging *staande*

Voorganger Genade zij u en vrede
 van God, onze Vader,
 en van Jezus Christus, de Heer.

Allen **Amen**

Voorganger Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente **die hemel en aarde gemaakt heeft,**
Voorganger die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente **en niet loslaat het werk van zijn handen**

Gebed

Gemeente mag gaan zitten

Eerste Psalm 8: vers 1 en 6 muzikaal, gelezen psalm 8, 2b-9

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven –
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

U die aan de hemel uw luister toont –
3. met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.
4. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
5. wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?
6. U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
7. hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
8. schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
9. de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven –
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

'Het goede leven' volgens de jongeren van de Jeugdkerk

Muziek: 'De overkant' Suzan & Freek ft. Snelle

Ze noemen dit het einde van de wereld,
maar 't is eigenlijk niet eens zo heel ver
En er is niets te beleven,
maar da's prima voor heel even
Eén kroeg en één kerk

't Is niets om over naar huis te schrijven
Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven
Ken elke achternaam en ieder plein
Wil nergens liever zijn

't Is stil hier aan de overkant
Maar ik kom hier vandaan
Waar je fiets gewoon nog open langs de
weg kan blijven staan
En af en toe dan kan de smaak van de stad
me nog verleiden
Maar vertellen m'n gedachten dat ik hier
had moeten blijven
Want ver weg van alles, daar is iedereen
dichtbij me
En het is waar wat ze zeiden
't Is stil hier aan de overkant

Maar dat maakt op zich niet uit
Ik kom nergens anders thuis
En ja, d'r rijden treinen hier, hm
Aan de oevers van de IJssel
Als je carrière maken wil dan hoef je niet te
blijven hier

Maar hier lopen wegen die naar Rome
gaan het bos in
Naar waar het feestje van het jaar de
Zwarte Cross is
Daar waar het glas niet halfleeg maar
halfvol is
En een open deur los is

't Is niets om over naar huis te schrijven
Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven
Ken elke achternaam en ieder plein
Wil nergens liever zijn

't Is stil hier aan de overkant

Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht
verdomd schoon
Het is stil hier aan de overkant
Want iedereen is gaan studeren
't Ergens anders gaan proberen
Het is stil hier aan de overkant
Geen discotheekje te bekennen
Maar 't is lang niet ongezellig
Het is stil hier aan de overkant
Dus de hartelijke groeten in het westen,
waar ze zeggen

Dat het stil is aan de overkant ...

Kinderen mogen naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Eerste lezing: Psalm 34, 2-9

2. De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
3. Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,
de nederigen zullen het met vreugde horen.
4. Roem met mij de grootheid van de HEER,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
5. Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.
6. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
7. In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.
8. De engel van de HEER waakt
over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
9. Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

Lied 704: 1

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Tweede lezing: Kolossenzen 3, 12-17 (Bijbel in Gewone Taal)

12. God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen, en jullie horen nu bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen: Je moet van harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn, en geduldig. Denk niet aan jezelf, 13. maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven.
14. Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid. 15. Jullie zijn uitgekozen om samen één kerk te vormen. Christus heeft jullie vrede gegeven. Laat zijn vrede jullie nu leiden bij jullie beslissingen. En wees dankbaar!

16. Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven. Zing liederen om God te eren, zing alle liederen die de heilige Geest je laat zingen. Wees dankbaar, en zing voor God.

17. Bedenk bij alles wat jullie doen en zeggen, dat jullie bij de Heer Jezus horen. En vraag hem steeds om God, de Vader, te danken namens jullie.

Lied 704: 3

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Overweging

Lied: 10.000 redenen (Opwekking 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker; *Refrein*
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

En op die dag als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Refrein
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Bevestiging van Hilde Feijer in het ambt van ouderling

Inleiding op de bevestiging

Gebed

Lied 362: 2

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen:
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Belofte en bevestiging

Handoplegging

We gaan staan

Belofte door de gemeente

Voorganger Gemeente van Christus
 belooft u deze ambtsdrager
 maar ook allen,
 die al langer hun werk doen in deze gemeente,
 te omringen met uw meelevens,
 met hen mee te werken in de dienst
 aan de Heer en zijn Rijk,
 en hen te gedenken in uw gebeden?

Gemeente Ja, dat beloven wij!

Lied 362: 3

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Toelichting bij de collecte

We gaan staan

Slotlied 91a: 1 en 2

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jouw tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.
2. Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Zending en zegen

Voorganger ...
Allen **Amen**

Orgelspel